



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 14 januari 2021
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet. Exodus 16:4

Veertig jaar lang heeft God Zijn volk gevoed met manna tijdens die moeizame tocht door de woestijn. Dit voedsel was volstrekt uniek! Het zag er uit als korianderzaad en de smaak ervan was als van een honingkoek (Ex. 16:31). Je kon er van alles van bakken of koken. En uitsluitend op de sabbatdag kon het een nacht overblijven zonder te bederven. Er moeten allerlei voedingsstoffen in hebben gezeten die een mens nodig heeft, geschikt voor zowel baby's als voor bejaarde mensen en voor alles wat daar tussen zit. Vezels, vitaminen, mineralen, en noem maar op. En dat voor een gigantische menigte van mensen elke dag opnieuw en dat veertig jaar lang. Dat moet perfect spul zijn geweest. Een ontzaglijk groot wonder van de Allerhoogste God!

Vele eeuwen later blijkt dat dit manna een beeld is van iets nog veel beters, zo lezen we in Johannes 6. Als de Here Jezus kort na de spijziging van de 5000 de eis van de menigte naar Zich toe krijgt om een manna-achtig teken te verrichten (Joh. 6:30-31), wijst Hij op Zichzelf en zegt: *Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald (vs. 41).*

Het manna in de woestijn kwam ook van boven en hield het volk Israël gedurende tientallen jaren in leven, maar nu blijkt er nog iets te zijn wat hier ver bovenuit steekt. Dat is Manna van een hoger niveau, daarmee krijg je 'het Leven' op een Goddelijk niveau. En als de mensen de Here Jezus om dat brood vragen, antwoordt Hij hen: *Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben (vs. 35).*

Jezus Christus is het Brood des levens. En niemand anders! Het is alsof God in deze woorden tot ons mensen zegt dat we zo ontworpen zijn, dat we alleen in Zijn Zoon (ware) vervulling voor onze zielen vinden.

GEBED

Bid dat heel veel mensen - Jood en Griek - het ware Manna mogen ontdekken en vervulling mogen vinden voor hun zielen in Yeshua, Jezus Christus de Messias.

FILMPJE

Indrukwekkende beelden van Operatie Manna, de voedseldropping aan het einde van WO II in West-Nederland: <https://www.youtube.com/watch?v=OBVKJOaV6Ac>



Operatie Manna Voedseldropping te Duindigt, Den Haag (29 april 1945)

AGENDA

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk.
Tijd: 19:30 uur Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>

Vrijdag 19 t/m zondag 21 februari - Israëlconferentie in Vierhouten o.v. Thema: 'Vergeten hoofdstukken van het N.T.' met Ton en Christian Stier. Meer info/opgave: [https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/12123/10196/vergeten-hoofdstukken-van-het-nieuwe-testament-\(conferentie-n-a-v-rom-9-11\).html](https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/12123/10196/vergeten-hoofdstukken-van-het-nieuwe-testament-(conferentie-n-a-v-rom-9-11).html)

INFO

Een echte aanrader is deze uitdeel-sleutelhanger met QR-code met Digitale Bijbel in tachtig talen (waaronder het Hebreeuws) voor ongeveer € 0,30 per stuk:
<https://citybibles.com/keychain-qr-code-digital-bible-app.html>

WIST JE DAT

Er verschillende verklaringen bestaan voor wat manna geweest zou zijn? Een ervan is dat het om de uitscheiding van bepaalde schildluizen zou gaan? Er ook gezegd wordt dat het om een boom of struik gaat waarop een insect, door het beschadigen van de boom, een suikerachtige substantie produceert dat manna wordt genoemd? Dergelijke verklaringen zeer onwaarschijnlijk zijn, alleen al vanwege de hoeveelheid manna die er in de periode van 40 jaar nodig was om een heel volk mee te voeden? In het hedendaagse Hebreeuws (Ivriet) het woord voor hoofdgerecht מנה עיקרית is, dat uitgesproken wordt als 'manna ikariet'?

TOT SLOT

Net als een stok een vaars ertoe aanspoort om langs zijn voren te ploegen om leven te brengen, zo leiden de woorden van de Torah van hen die hem bestuderen van de paden van de dood naar de paden van het leven. *Talmoed*

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.