

ETIQUETTE

Een rijk man nodigde op een dag twee rabbi's uit op de thee. De thee werd geserveerd, samen met een schoteltje met twee koekjes, waarvan het ene duidelijk groter was dan het andere.

Nu vereiste de etiquette, zeker onder gestudeerde mannen als rabbi's, dat degene die het eerste koekje nam, het kleinste pakte. Dus nam de ene rabbi elegant het schoteltje en bood zijn collega een koekje aan. Deze weigerde echter beleefd en zei: "Nee, na u, waarde collega."



De eerste rabbi aarzelde geen moment en nam een koekje van het schaalpje, maar tot grote verbazing van de ander pakte hij het grootste, waarop deze hem vroeg: "Wat is er aan de hand met je goede manieren, je weet toch dat je nooit als eerste het grootste mag nemen?"

"Maar beste man," antwoordde de eerste rabbi, "wat had jij dan in mijn geval gedaan?" "Natuurlijk het kleinste genomen!" "Wat zeur je dan, dat heb je nu toch ook!"

Bron: De mooiste Joodse verhalen, uitgeverij Verba