



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 26 november 2020
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij. Jesaja 49:14-16

De profeet Jesaja troost en bemoedigt de Joden in Babylon. En dat was zo nodig omdat alle hoop op hun terugkeer vervlogen was. Nadat ze in ballingschap waren weggevoerd leek hun verbond met God voltooid verleden tijd. Jeruzalem, de stad van God, was ingenomen. De tempel, het huis van God, was geplunderd. Het beloofde land dat ze ooit waren binnengetrokken was door de vijand onder de voet gelopen. Het volk van Juda was opgegaan in een maalstroom van volken. Het was een compleet uitzichtloze situatie!

Sions klacht is zo begrijpelijk: *De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten.* Maar deze noodkreet wordt door God krachtig tegengesproken! Hij stelt Zijn woord daar tegenover: Kan een vrouw ooit het kind vergeten dat door haar gedragen is en uit haar geboren werd? Onmogelijk! De bloedband is er en zal er altijd blijven. Het moederhart zal altijd blijven uitgaan naar haar kind.

En zelfs als dit onwaarschijnlijke zich toch zou voordoen, bestaat nog de geruststellende zekerheid dat God *niet* zo is! Zijn hart zal blijven uitgaan naar Zijn volk. Hij is de God van liefde en trouw. Wat Hij belooft is Zijn erewoord. En daarbij laat Hij als het ware twee open handen zien waarin Sions naam staat gegraveerd. Met onuitwisbaar schrift. Want Zijn volk heeft Zijn hart en Zijn stad raakt Zijn ziel. Israël en Jeruzalem zijn God steeds voor ogen. Een geweldige belofte voor Israël. Voor toen maar zeker ook met het oog op de toekomst die nog komen gaat. Want het ingraveren van de handen verwijst ook naar Gods handelen in de geschiedenis dat uiteindelijk op het herstel en de verlossing van Israël gericht is. Het staat onuitwisbaar vast! God houdt Zich aan Zijn erewoord. Hij is een God van trouw en verandert nooit.

GEBED

Dank God voor de regelmatige opgravingen in Israël die de eeuwenoude connectie van het Joodse volk met het land Israël aantonen en die de wereld laten zien dat de Bijbel Gods betrouwbare Woord is en dat de roots van het Joodse volk in Israël liggen.



De Tempelberg waar zoveel om te doen is

INFO

Willem J. Ouweneel over de Tempelberg en het absurdistische stemgedrag in de VN: https://cip.nl/cip+/82432-de-tempelberg-en-het-absurdistische-stemgedrag-in-de-vn/GRIQVAdZBC8hbhMaRh0QcRUUGQ?fbclid=IwAR0o2ufJx23kGLOYGRcU8W7wlct5fOli-t3HDhPWLsN8OZ3p5PRaTptn_10

Mooi getuigenis van voorganger Bert Boer: <https://cip.nl/81247-volgens-bert-boer-denken-christenen-ten-onrechte-dat-alle-joden-een-bijbel-hebben>

AGENDA

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. Tijd: 19:30 uur Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>

Zaterdag 28 november - Shabbatdienst Beth HaTikvah in Veenendaal met spreker Gerard Janssen. Meer info & opgave: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

FILMPJES

Two songs of Messianic Worship, live at the Tower of David in Jerusalem by Joshua Aaron. Hineh Ma Tov (Psalm 133): https://www.youtube.com/watch?v=x0E9_jRtrHc
You Are Holy: <https://www.youtube.com/watch?v=Q8mCHKURgC8>

Enigszins verouderd maar nog steeds boeiende onthulling van verborgen geheimen van de Tempelberg in Jeruzalem: <https://www.youtube.com/watch?v=y3aq-bi5nk4>

WIST JE DAT

Het in de oudheid de gewoonte was om belangrijke teksten, zoals wetten en contracten, te graveren in stenen tabletten? Jesaja dit beeld in hoofdstuk 49 gebruikt? Het graveren van een naam een hechte relatie veronderstelt? Het graveren door God op handpalmen geen tijdelijk geheugensteuntje is, maar een blijvende inscriptie?

TOT SLOT

Als je beweert dat er geen band is tussen Israël en de Tempelberg, dan is dat hetzelfde als beweren dat Egypte geen band heeft met piramides. Benjamin Netanjahu

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.