

## ***MET OF ZONDER PROVISIE***

In een klein dorpje in Rusland leefde eens een bejaard echtpaar. Ze hadden het niet breed en op een gegeven moment leden ze zelfs echt honger. Ten einde raad besloten ze de hulp van God in te roepen. De oude man zette zich aan de tafel en schreef een brief waarin hij hun situatie uitlegde en God om hulp smeekte omdat ze zo niet verder konden leven. Toen hij klaar was, stopte hij de brief in een envelop en schreef er met grote letters GOD op.



Opeens realiseerde hij zich dat hij geen adres van God had, maar zijn vrouw bracht uitkomst. 'God is overal, dus het doet er niet toe hoe we de brief versturen. Hij zal hem zeker ontvangen.' Ze besloten voor de eenvoudigste manier te kiezen, openden het raam en gooiden de brief naar buiten.

Precies op dat moment passeerde een rijke koopman. Hij raapte de brief op. Nieuwsgierig geworden door het opschrift GOD opende hij de brief. Getroffen door het trieste verhaal besloot hij te helpen. Dus belde hij bij de woning aan en zei: 'Ik ben de officiële vertegenwoordiger van God in Rusland en ik moet jullie meedelen dat God jullie brief ontvangen heeft. Hij heeft mij gevraagd jullie honderd roebels te overhandigen.' Verbaasd, maar dolblij dat God al zo snel op hun brief had gereageerd, namen de oudjes het geld in ontvangst en ze bedankten Gods vertegenwoordiger.

Toen ze weer met z'n tweetjes aan tafel zaten, betrok het gezicht van de oude man en zijn vrouw vroeg verbaasd: 'Wat kijk je somber, ben je niet blij met Gods hulp?' 'Zeker wel,' zei de man. 'Maar ik vertrouw het niet helemaal. Die vertegenwoordiger van God zag er mij iets te geslepen uit en je weet hoe vertegenwoordigers zijn. Waarschijnlijk heeft God hem tweehonderd roebels meegegeven en heeft hij de helft, als provisie, zelf gehouden!'

*Bron: De mooiste Joodse verhalen, uitgeverij Verba*