



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 29 oktober 2020
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard - Hebreëen 4:12a

Elke shabbat wordt er in de synagoge een gedeelte uit de Torah gelezen (de eerste vijf boeken van het O.T. - Genesis t/m Deuteronomium). Er worden dan verschillende mannen en vrouwen (vrouwen alleen in liberale synagogen) opgeroepen om een gedeelte voor te lezen. Na de Torah-lezing leest men de bijbehorende profetenlezing, de Haftarah. Alles bij elkaar betreffen dit behoorlijke behoorlijke lappen Bijbeltekst.

Na de lezingen geeft de rabbijn een toelichting van ongeveer tien minuten. Bij de Joden is dus niet - zoals bij ons - de preek het centrale deel van de dienst. Centraal staat het lezen uit de Torah en de profeten. En er wordt verwacht van de toehoorders dat ze zelf de teksten thuis al hebben gelezen.

Eigenlijk best heel mooi dat het Woord zo centraal staat in de synagoge. En zelfs de inrichting van de synagoge getuigt ervan: midden in de ruimte bevindt zich namelijk de *bimá* - de verhoging waarop men staat om de Torah te lezen.

Het biedt ons stof om over na te denken. Dat Gods Woord centraal staat is niet zo vanzelfsprekend. Hoe snel schiet het persoonlijke Bijbellesen er vaak niet bij in? Ook is het veel gemakkelijker om boeken te lezen over de Bijbel en over het geloof dan de Bijbel zelf. En in de zondagse eredienst komt het nogal eens voor dat er maar een klein stukje uit de Bijbel gelezen wordt waarna een uitgebreide preek volgt.

De schrijver van de Hebreënbrieff schreef eens dat het Woord van God levend en krachtig is (4:12a). Gods Woord is zeer effectief! En het zal nooit vruchteloos tot Hem terugkeren (Jes. 55:11). Wat een voorrecht om dat Woord in ons bezit te hebben en eruit te mogen lezen. Wat hebben we het broodnodig om gevoed te worden met het Levende Woord van de Levende God. Zijn Woord staat vast in de hemel en is vanaf het begin waarachtig (uit Psalm 119: 89 en 160). Bestaat er een vaster fundament?

GEBED

Bid dat God door de Torah- en de profetenlezingen tot het Joodse volk zal spreken en dat velen Yeshua - Jezus mogen leren kennen waarvan de Schriften immers getuigen.



AGENDA

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. Tijd: 19:30 uur. Te volgen via de link: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>

Zaterdag 31 oktober - Shabbatdienst Beth HaTikvah Veenendaal met spreker Henk Rijstenberg. Voor meer info & opgave: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Vrijdag t/m zondag 27-29 november - Bijbelstudieweekend 'Israël en de Bijbel' in Vierhouten. O.l.v. Ton en Christiaan Stier. Voor meer info en opgave: <https://www.vierhouterbos.nl/nl/conferentie-isra%C3%ABl-en-de-bijbel-2020>

INFO

Om even een idee te krijgen van het Torah-leesrooster in de Synagoge op shabbat: https://www.kerkenisrael.nl/jodendom/lezingen_sjabbat.php

FILMPJES

Filmpje 'Van Olijf tot Olie' - <https://israelcnn.com/video/heartland/201408980>

Wauw, dit is zo krachtig! - <https://www.youtube.com/watch?v=5sMEkGoojbg>

WIST JE DAT

De vijf boeken van de Torah in het Jodendom heten naar de woorden waarmee ze beginnen, namelijk Bereshiet (in het begin), Sjemot (dit zijn de namen), Vajikra (Hij riep), Bemidbar (in de woestijn), Devariem (woorden van Mozes)? Elk boek verdeeld is in Pashiot, in afdelingen? Ook die allen de naam hebben van de eerste woorden van de Parsha? Kinderen die Bar Mitswa doen van tevoren weten uit welke Parsha zij voorlezen en daar met een leraar bijna een jaar op oefenen?

TOT SLOT - GEDACHTENPRIKKEL

Gods Woord is absoluut, alles wat mensen erover zeggen is relatief. (W. J. Ouweneel)

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.