



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 15 oktober 2020
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

*Leven naar Uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
Psalm 119:14*

Afgelopen zondag vierde het Joodse volk Simchat Torah, Vreugde der Wet. Het is fascinerend als je dansende en juichende mensen ziet met in hun midden iemand die een Torah-rol draagt. Zo wordt uiting gegeven aan de vreugde over het voorrecht te mogen leven met het Woord en de Wet van de Heere. Psalm 119 in beeld gebracht!

De Torah bestaat uit de eerste vijf Bijbelboeken (Gen. t/m Deut.). Deze 'boeken van Mozes' nemen een bijzondere plaats in binnen het Jodendom. Elke shabbat wordt er in de synagoge gelezen in een met de hand en op perkament geschreven Torah-rol. Deze wordt dan uit de 'Arke' gehaald, een prachtige kast met fraai versierd voorhangsel. De rol wordt vervolgens rondgedragen door de synagoge, waarbij men deze even kan aanraken met gebedskleed of gebedenboek. Vervolgens kust men het gebedskleed of gebedenboek als blijk van eerbied en liefde voor de Torah.

Niet alleen op Simchat Torah is er bijzondere vreugde vanwege de Torah. Er zijn meer van die bijzondere momenten zoals bij de Bar Mitswa-viering. En eigenlijk vind je het in het hele Joodse leven terug: de Torah bepaalt doen en laten tot in de hoeken en details van het leven. En dat wordt niet als een last, maar als een vreugde ervaren.

Torah wordt vaak vertaald met 'Wet'. Maar het gaat bij de Torah om veel meer dan wetten. We vinden er ook de geschiedenis van hoe God alles schiep, hoe Hij Abraham riep, Israël bevrijdde en door de woestijn leidde. Het gaat bovenal over Gods Heil voor mensen. Het is dus beter om over 'onderwijs' te spreken dan over 'wet'.

Alle reden tot vreugde! En de gelovigen uit de volkeren mogen meezingen. Op een eigen wijze en met nog meer reden tot vreugde: immers vanuit Jezus' woorden en daden, vanuit Zijn leven en sterven, vanuit Zijn opstanding en de uitstorting van de Geest, is er zoveel meer reden tot verwondering en vreugde, ook over Gods geboden!

GEBED

Bid dat vele Joodse mensen ook het einddoel van de Torah zullen leren kennen, namelijk de Messias (Rom. 10:4). En bid voor nieuwe liefde en vreugde voor het Woord, zowel onder het Joodse volk als bij de gelovigen uit de volkeren.



AGENDA

Donderdag 22 oktober - Israël Studieavond met Stef Looijen in Ede. Zie info bijlage.

Woensdag 28 oktober - Studiedag voor predikanten en voorgangers in Nijkerk. Voor meer info en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studiedag-voor-predikanten-en-voorgangers>

Maandag 26 oktober & 2 november - Cursus Stichting Israël en de Bijbel over 'De Feesten van de Heere'. Locatie: Houten. Voor meer informatie en verplichte opgave: <https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/agenda?newsCat1=12598>

INFO

Mooi compact artikel 'Zeven redenen waarom het Oude Testament belangrijk is': https://cip.nl/64194-7-redenen-waarom-het-oude-testament-belangrijk-is?fbclid=IwAR1-tY3NbNMjdTLILijzkmj7QbV_Rz2_8f9L72k0BDI7pRAKexkK4nMgYCo

FILMPJES

Mooie beelden Simchat Torah: <https://www.youtube.com/watch?v=OoWGk2IcFSI>

WIST JE DAT

De kinderen tijdens Simchat Torah overal volop bij betrokken worden? De kleintjes vaak op de schouders worden genomen? Veel van hen een knuffel in handen hebben in de vorm van een Torah?

TOT SLOT

Eigenlijk gaat het er helemaal niet om wat ik met Israël heb. Het gaat er meer om wat God met Israël en met het Joodse volk heeft.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.