



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 25 juni 2020

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

U moet Mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren, uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien, en een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen. Leviticus 19:19

In Leviticus 19 - behorende bij de Thora - geeft God Zijn volk allerlei huiselijke en burgerlijke wetten waaronder deze drie verboden om te vermengen. Derek Prince schreef naar aanleiding hiervan een boeiend artikel, de basis voor de meditatie van deze nieuwsbrief.

Het zaad vergelijkt hij met de boodschap die gepredikt wordt. Jezus zei immers Zelf: *Het zaad is het Woord van God (Luk. 8:11)*. Gods boodschap is het goede zaad. Zaad dat niet vermengd mag worden met verkeerd zaad. Wanneer je een akker inzaait met goed en verkeerd zaad, krijg je een gemengde oogst. Een deel ervan is goed, en een deel is verkeerd. Dat maakt oogsten moeilijk. Je kunt er niet doorheen gaan met een oogstmachine, maar elk stukje goede oogst moet er handmatig worden uitgehaald.

Volgens Derek Prince is er in het verleden met gemengd zaad gezaaid in de Kerk. Een deel van dat zaad was goed, maar een ander deel van de boodschap was verkeerd. Daardoor heeft de Kerk van vandaag te maken met een gemengde oogst.

Onder dat verkeerde zaad valt onder meer de 'vervangings-theologie'. Deze valse leer is wijd verspreid en heeft grote invloed gehad op de Kerk, ook in ons land. Deze leer houdt in dat God zou hebben afgedaan met het volk Israël en dat de Kerk haar plaats zou hebben ingenomen. Al de beloften en zegeningen die God in de Bijbel aan Israël doet toekomen, zouden nu voor de Kerk zijn. Dat onderwijs werd aan het einde van de vierde eeuw wijd verspreid en werd breed geaccepteerd binnen de christelijke Kerk.

Het is een van de grootste rampen die de Kerk in haar geschiedenis is overkomen met vreselijke gevolgen voor het Joodse volk. De vervangings-theologie is 'slecht zaad'. Het is een gevaarlijke leer met als gevolg een gemengde oogst, terug te vinden binnen de Kerk van vandaag: een algehele staat van verwarring ten aanzien van Israël.

GEBED

Bid voor inzicht in en nauwkeurige kennis van Gods Woord, zodat het onderscheidingsvermogen onder christenen mag groeien én onderkent zal worden wat goed en wat slecht is in Gods ogen.



AGENDA

Elke doordeweekse avond - Live lezing om 19:30 uur vanuit Israëlcentrum in Nijkerk met gelegenheid tot vragen. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream/>
Vanaf dinsdag 2 juni - Zomertentoonstelling CVI in Nijkerk. Vooraf reserveren is verplicht. Meer info en inschrijving: <https://zomertentoonstelling.nl/>

INFO

Lees hier het volledige artikel 'De noodzaak van onderscheiding' van Derek Prince: <https://www.derekprince.nl/bijbelstudies/de-noodzaak-van-onderscheiding/>
Interview met Ton Stier van Stichting Israël en de Bijbel: <https://cip.nl/cip+/66155-ton-stier-haat-tegen-joden-is-ten-diepste-haat-tegen-god/GR8BAVYABHt8axlcEEsZcRUUGQ>

FILMPJES

Al eerder deelden we het indringende en confronterende filmpje 'Sing a little louder - Zing een beetje harder': <https://israelcnn.com/video/holocaust/267802670>
Kort filmpje rond de vraag 'Wat moeten wij met de geschiedenis van christelijk antisemitisme?' - <https://www.youtube.com/watch?v=tkwKV1H9XK4>
Geniet tenslotte van Gerald Troost met het nummer 'Shalom voor de wereld': <https://www.youtube.com/watch?v=1MzHOUYrbho>

JOODSE WITZ

In een autobus van Tel Aviv hangt een bordje met het verbod: 'Streng verboden te praten met de chauffeur. De man heeft zijn handen nodig om te chaufferen!'

TOT SLOT

Wees geen slachtoffer, wees geen dader, maar boven alles, wees geen toeschouwer.
Yehuda Bauer - Israëlische historicus en hoogleraar Holocaust Studies

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.