



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 28 mei 2020

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt! (...) Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Numeri 24:9 en 17

Bileam was een medium van zijn tijd. Hij werd door Balak de koning van Moab ingehuurd om het volk Israël te vervloeken. Met als doel dat Balak Israël vervolgens zou verslaan. Het liep echter verrassend anders. Het lukte Bileam niet om de vloek uit te spreken. Integendeel, tot drie keer toe zegent hij Israël. Hij moest zeggen wat de Heere hem in de mond legde (Num. 22-24). Deze geschiedenis is vooral bekend vanwege Bileams ezel. Deze ezel was gevoeliger voor de Allerhoogste dan Bileam zelf.

De les uit de geschiedenis van Balak en Bileam is dat voorzichtigheid geboden is als het om Gods volk gaat. God disciplineert Zijn volk, zeker. Maar het blijft wel Zijn volk! Bileam kwam God tegen, toen hij zich toch aan Zijn volk wilde verrijken (Num. 22-24 en 2 Petr. 2:14-16). Hij moest erkennen dat wie Israël zegent, gezegend zal zijn (vers 9). En dat wie Israël vervloekt, vervloekt zal zijn. Een verwijzing naar de belofte van God aan de aartsvaders (Gen. 12:3; 27:29).

Bileam zegende Israël drie maal. En hij sprak een van de mooiste zegeningen uit, die verwijzen naar de opkomst van het koningshuis van David waaruit uiteindelijk de Leeuw van Juda, de Messias van Israël zou voortkomen (vers 17).

Wat in en rond Israël gebeurt, is van groot belang voor de hele wereld. De geschiedenis heeft laten zien dat wereldrijken, landen en volken die zich aan Israël of het Joodse volk vergrepen, zijn ondergegaan. Gods Woord is heel duidelijk: Blijf van Zijn oogappel af! Zegen het volk van God dat tot grote zegen is voor heel de wereld.

“Het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt,” zegt een lied. God gaat verder met Zijn plan met deze wereld en met Israël. De profeterende Bileam kon er niet om heen. De wereldleiders van vandaag en óók organisaties als de VN kunnen er niet omheen. God doet Zijn Woord gestand. De Ster uit Jakob is komende.

GEBED

Bid voor de nieuwe regering van Israël. Voor veiligheid, wijsheid, nederigheid en voor genade bij God. Wetende dat Israëls Bewaarder sluimert noch slaapt (Psalm 121:4).



De Hula Valleï - een van de mooiste bezienswaardigheden in Israël

AGENDA

Elke doordeweekse avond - Live lezing om 19:30 uur vanuit Israëlcentrum in Nijkerk met gelegenheid tot vragen. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>
Vanaf dinsdag 2 juni - Start zomertentoonstelling CVI in Nijkerk. Vooraf reserveren verplicht. Meer info en inschrijving: <https://zomertentoonstelling.nl/>

INFO

Indringende toespraak Robert Lauder bij 75-jarige herdenking Auschwitz op 27-1-2020: <https://www.cidi.nl/toespraak-robert-lauder-bij-75-jarige-herdenking-auschwitz/>

FILMPJES

Dolf van de Vegte in gesprek met ds. Glashouwer (uit 2017) over 'De bron van het antisemitisme': <https://www.youtube.com/watch?v=Kk79phrUPGo>
Hoe het Israëlcentrum van CVI deze maand haar 40-jarig jubileum vierde: <https://www.youtube.com/watch?v=k-hluM6VJnE&feature=youtu.be>

JOODSE WITZ

“Wat een geluk,” zucht Joël, “dat Mozes zwaar van tong was: anders had hij misschien nog weet ik veel hoeveel geboden erbij gemaakt!”

WIST JE DAT

Er maar één tekst in de Bijbel is die spreekt over het hart én de ziel van God? Deze tekst in Jeremia 32:41 staat: *Ik zal Mij over hen verblijden en hun goetdoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel?* God Zich dus met hart en ziel voor Israël inzet? Dit veel te zeggen heeft? (Bron: CVI)

TOT SLOT

‘We kunnen de geschiedenis niet herschrijven. Maar we kunnen vandaag veel krachtiger zijn.’ En: *‘Als we iets antisemitisch horen, zwijg dan niet.’* Robert Lauder

***Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.