



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 13 februari 2020
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. Gen. 12:10

De Bijbel begint met het beschrijven van een compleet nieuw begin. God schiept in zes dagen hemel en aarde met als kroon op Zijn werk de mens. God plaatst de mens in het paradijs. De tegenstander is er echter als de kippen bij. Hij verleidt de mens tot zonde en brengt zo verwijdering tussen God en mens. Met als gevolg dat Adam en Eva worden verbannen uit het paradijs. Vervolgens gaat het van kwaad tot erger.

God gaat echter verder met de mens! In Genesis 12 lezen we opnieuw over een heel nieuw begin. God kiest Abram uit en sluit met hem een verbond met uitzicht op een geestelijk compleet nieuwe start. De beginwoorden van Genesis 12 tonen een geweldig vergezicht, verpakt in die belofte aan Abram. Want God zal in Abram alle geslachten van de aardbodem zegenen. Alle sporen van de zondeval zullen worden uitgewist door de komst van Christus, de grote Nakomeling van Sem en van Abram.

Maar ook nu is de tegenstander er als de kippen bij: hij probeert Abram van zijn door God gegeven bestemming af te brengen en zo de voortgang van Gods grote plan te dwarsbomen. Er komt een hongersnood in het land en Abram trekt - zonder de Allerhoogste hierin te kennen - zijn eigen plan. Hij vertrekt met Sarai naar Egypte. Sarai haar schoonheid maakt dat Abram haar bijna kwijtraakt aan farao. De vrouw uit wie het door God beloofde nageslacht zal voortkomen. Maar God grijpt in, roept farao tijdig tot de orde en brengt Abram terug in de bestemming die God hem heeft gegeven: *Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. ... en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden (Genesis 12: en 3a).*

De hele geschiedenis zien we zo de tegenstander aan het werk. Voortdurend probeert hij om Gods plan onuitvoerbaar te maken. Maar God gaat door met het voltooien van Zijn plan, tot het moment komt dat alles vervuld zal zijn, zoals Hij heeft voorzegd.

AGENDA

Vrijdag 20 tot zondag 22 maart - Israelity Verdiepingsweekend in Lunteren voor 15 tot 28 jarigen. Meer info/opgave: <https://christenenvoorisrael.nl/isreality/weekend/>



Orthodoxe Joden kijken uit over Jeruzalem

GEBED

Veel christenen hebben door de media een vertekend beeld van de situatie in en rond Israël. Bid dat zij de waarheid mogen ontdekken en de leugens zullen tegenspreken.

INFO

Leuk is deze lijst met de top 50 Jiddische 'leenwoorden' in het Nederlands:
<https://historiek.net/top-50-jiddische-woorden-in-het-nederlands/60629/>

FILMPJES

Drie leuke filmpjes 'Jodenhoeks': <https://www.youtube.com/watch?v=3P8KZP6tjss>
<https://www.youtube.com/watch?v=9YTS5GzTmio>
<https://www.youtube.com/watch?v=BqNnuQbw71E>

JOODSE WITZ

Twee Jiddische memmes (moeders) ontmoeten elkaar. Vraagt de een aan de ander: "Hoe oud zijn je kinderen?" Waarna de ander antwoordt: "De dokter is twee en de advocaat is vier jaar oud."

WIST JE DAT

Het Jiddisch (Joods-Duits) een Germaanse taal is, die door ongeveer drie miljoen Joden over de hele wereld gesproken wordt? Deze taal doorgaans van rechts naar links wordt geschreven met het Hebreeuws alfabet, maar taalkundig niet aan het Hebreeuws verwant is? Er verschillende dialecten van het Jiddisch bestaan die vooral door ultraorthodoxe Joden gesproken wordt? Het Jiddisch als Joodse omgangstaal tussen de 9e en 11e eeuw is ontstaan in het Rijnland, uit het Middelhoogduits?

TOT SLOT

Israël bouwt in deze wereld het decor voor de laatste acte van de geschiedenis.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.