



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 16 januari 2020

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Zo draagt Aäron telkens als hij het heiligdom binnengaat, de namen van Israëls zonen op zijn hart, op de borsttas voor de orakelstenen, om de HEER steeds opnieuw aan hen te herinneren.
Exodus 28:29 NBV

De eredienst zoals Israël die kende onder het Oude Verbond, kent zoveel diepgang en symboliek waar wij, gelovigen uit de volken, ook van kunnen leren. Deze week richten we ons op twee onderdelen van de efod, het belangrijkste kledingstuk van de hogepriester, namelijk op de schouderstukken en op het borstschild.

De hogepriester was het hoofd van de priesters en Levieten en bekleedde de hoogste functie in het priesterdom. Hij vertegenwoordigde het volk voor Gods aangezicht. God had voorschriften gegeven hoe de hogepriester zich moest kleden. Zijn kleding onderscheidde zich van die van de priesters door een blauw opperkleed met daarover heen de efod, een vierkleurig schouderkleed. Op de schouders van de efod bevonden zich twee schouderstukken met daarin twee onyxstenen met op elke steen de namen van zes van Israëls zonen gegraveerd (Ex. 28:9-12).

Op zijn borst, op de efod, droeg de hogepriester het borstschild met daarop twaalf verschillende edelstenen, met in elke steen de naam van één van de twaalf zonen van Israël gegraveerd, overeenkomstig de twaalf stammen van Israël (Ex. 28:17-21). Dus telkens wanneer de hogepriester het heiligdom binnenging, droeg hij de namen van de twaalf stammen van Israël op zijn schouders en op zijn borst, om de Here God steeds opnieuw aan hen te herinneren. Wat een geweldige symboliek bevat deze constructie!

Christus is de Hogepriester van het Nieuwe Verbond waar wij door genade óók deel van mogen uitmaken (Hebr. 8:1-2). In het ware heiligdom bidt en pleit Hij voor ons bij de Vader. Hij is onze Middelaar! En wat een geweldige bemoediging is het om te weten dat onze Hogepriester de Gemeente in Zijn Goddelijke kracht op Zijn schouders draagt door de aardse strijd heen op weg naar het Beloofde Land. En dat Hij elk van Zijn kinderen afzonderlijk kent, zeer kostbaar acht en liefdevol op Zijn hart draagt. Wat een geweldige Hogepriester hebben we! *Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons! (Ps. 68:20)*

GEBED

Bid voor de verspreiding van de handzame uitgave van de Hebreeënbrief in het Hebreeuws-Jiddisch, een geweldig middel om ultraorthodoxen te bereiken.



AGENDA

Dinsdag 21 januari - Lezing Arnhem door Peter Pellemans van CVI over 'De Joodse wortels van het Christelijk geloof': <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/93758/>

Maandag 27 januari - Holocaustherdenking met Deborah Maarsen en Wolfgang Kotek in Nijkerk. Voor meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/93884/>

INFO

Uitgebreide info Hogepriester: <http://www.christipedia.nl/Artikelen/H/Hogepriester>

FILMPJES

https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=mznSvWsv0Xc&feature=emb_logo - Engelstalig uitleg van de kleding van de hogepriester volgens Exodus 28. Prachtige terugblik op het 1^{ste} concert van André Rieu in Tel Aviv met veel muziek: https://www.npostart.nl/andre-rieu-welcome-to-my-world/25-10-2019/AT_2118898

WIST JE DAT

Er in 1948 hooguit 100 Messiasbelijdende Joden in Israël waren? Het er op dit moment ongeveer 20.000 zijn? Zij vaak afwijzing en haat ondervinden van de kant van ultraorthodoxe Joden? Ze door andere Joden worden gewaardeerd als medeburgers die zich inzetten in het leger en in de samenleving? Ze op een voorzichtige manier in hun daden en woorden getuigen van Jezus als hun Redder? Er daardoor andere Joden tot geloof komen? Ons gebed voor hen ertoe doet?

TOT SLOT

Our opinion of the Jewish people and Israel is not a matter of our personal preference. It is decided in Scripture.

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.