



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 7 november 2019
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast. Ruth 1:14

De geschiedenis van Ruth is een bijzondere, mede vanwege de lessen die ze voor ons bevat. Zo ook bovenstaande verzen. In de tijd van de richters verlaten Elimelech, Naomi en hun zonen Bethlehem t.g.v. een hongersnood en zoeken hun heil in Moab. Daar sterft Naomi's echtgenoot Elimelech. Haar twee zonen trouwen met de Moabitische vrouwen Ruth en Orpa. Tien jaar later sterven ook beide zonen. Naomi is haar familie kwijt. Nageslacht is er niet. Als ze hoort dat de hongersnood in Israël voorbij is, besluit ze om terug te keren naar Bethlehem. In eerste instantie reizen beide schoondochters mee. Na aandringen van Naomi, haakt Orpa af en keert terug naar Moab. Ruth is echter vastberaden. Ze klampt zich aan Naomi vast en wil perse met haar mee naar Bethlehem. Dit voert Ruth van Moab naar Juda. En van een kinderloos weduwschap naar de zegen van een huwelijk en van moederschap.

Het woordje 'vastklampen', in het Hebreeuws 'dabaq', heeft hier een diepe betekenis. In Gen. 2:24 komen we datzelfde woord dabaq tegen: *De man zal zich aan zijn vrouw hechten*. En ook in Ps. 63:9a *Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan*. Dit vastklampen door Ruth gaat verder dan slechts een fysiek vastgrijpen. Het zegt veel over het hart van Ruth. Hier is sprake van een diepe verbondenheid van de heidense Ruth met de Joodse Naomi. Ruth toont zich loyaal en zeer toegewijd. In vers 16 lezen we dat ze zich niet alleen met Naomi verbindt, maar óók met haar volk en haar God.

Ruth is hier een beeld van de gelovigen uit de volken. We kunnen van haar leren dat verbondenheid met Israël verder gaat dan slechts geïnteresseerd zijn in Israël en het Joodse volk. Het betekent dat we ons ervan bewust zijn dat het heil uit de Joden is en dat ook wij erbij mogen horen. Het betekent dat we Israël die plek geven die het Bijbels gezien toekomt. Het betekent dat we Israël zegenen, troosten en ondersteunen waar dat kan. Immers, Israël is Gods eerstgeborene en Zijn oogappel. De vraag is op wie wij lijken: Op Orpa die zich losmaakte van haar Joodse schoonmoeder en terugkeerde naar het oude vertrouwde Moab? Of op Ruth die Moab achterliet, die meeging met Naomi en 'geënt werd op de edele olijf'?

GEBED

Bidt u mee voor de regering van Israël en voor het smeden van een nieuwe coalitie?



AGENDA

Woensdag 13 november - Studiedag voor predikanten en voorgangers in Nijkerk. Voor meer info en opgave: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/studiedag-voor-predikanten-en-voorgangers-in-nijkerk-2/>

Vrijdag 15 en zaterdag 16 november - Onderwijs Ariel Berkowitz over de 'kleine profeten' in Woudenberg: <https://www.triholland.nl/events/studie-kleine-profeten/>

Tot en met dinsdag 31 december - Tentoonstelling 'De oorlog vergeet ik nooit meer' in Nijkerk. Info : <https://christenenvoorisrael.nl/de-oorlog-vergeet-ik-nooit-meer/>

INFO

Tien feiten over de Dode zee, die je wellicht nog niet wist, met prachtige foto's: <https://israelcnn.com/news/tourism-israel/2019-07-10-1515>

FILMPJES

Geniet van deze prachtige beelden van de Dode Zee en van En Gedi: <https://www.youtube.com/watch?v=uAfSLvCkugU>

WIST JE DAT

Er in Ruth 1:19 staat: *Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen?* Paulus later ook geschreven heeft over dat 'samen optrekken' zoals de niet-Joodse Ruth en de Joodse Naomi hier deden? Je hierover kunt lezen in Rom. 15:10 en in Ef. 2:11-22?

TOT SLOT

Als Israël niet had bestaan, dan waren er geen aartsvaders geweest en geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel en geen Redder. Christenen, van welk ras ook, hebben de onbetaalbare geestelijke erfenis te danken aan de Joden. *Derek Prince*

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.