



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 31 oktober 2019
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. *Jozua 4:9*

Nadat het volk Israël op een wonderlijke wijze door God door de Jordaan was geleid, richt Jozua twaalf stenen op in het midden van de Jordaan. Precies op de plek waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de verbondsark droegen. En dan staat er 'Ze zijn daar tot op deze dag' (een uitdrukking die veel vaker voorkomt in Jozua en Richteren). Als kind fascineerden me deze woorden en ik geloofde dat de stenen van Jozua er nog steeds stonden. Pas later begreep ik dat de schrijver met 'deze dag' doelde op het moment dat hij deze woorden opschreef. Intussen zullen deze stenen allang van hun plek verdwenen zijn.

Inmiddels ben ik een vijftiger en kom ik regelmatig berichten tegen van bijzondere archeologische vondsten uit Bijbelse tijden die blijkbaar wél tot op de huidige dag bewaard zijn gebleven. Zo werd enkele jaren geleden een 2000 jaar oud gouden belletje gevonden afkomstig van het kleed van de hogepriester. Van een ander formaat zijn opgravingen van restanten van bouwwerken uit de tijd van Koning Salomo en van het paleis van Koning David. Zoek maar eens op internet en je komt tal van bijzondere vondsten tegen.

Veel archeologische opgravingen hebben betrekking op de tijd van de Bijbel en werpen licht op het leven in de tijd van de Bijbel. Vaak bevestigen ze de geschiedenissen van de Bijbel. Mede door de archeologie is de kennis van het leven in Bijbelse tijden de laatste tientallen jaren toegenomen. Wie geen kennis neemt van het Joodse leven in de oudheid kan de Bijbel niet goed begrijpen. Zo iemand loopt ook grote kans de Bijbel verkeerd uit te leggen. Niet voor niets komen veel studenten Bijbelwetenschappen en theologie uit de hele wereld om een paar semesters in Israël door te brengen of maken op zijn minst een studiereis naar Israël.

GEBED

Bid voor openheid voor het evangelie van Jezus Christus, daar waar het ooit begon. En voor inzicht, liefde en kracht voor christenen die in Israël wonen, werken en leven.



AGENDA

Dinsdag 5 november - Lezing over het Bijbels hartland door Lea Farkash uit Jeruzalem in kerkelijk centrum Rehoboth, Gasthuisstraat 5 in Barneveld. Aanvang 20.00 uur, 19.45 uur inloop met koffie. Aanmelden graag via: israel@hervormdbarneveld.nl

Woensdag 13 november - Boekpresentatie 'Het bloed schreeuwt uit de aarde' door Wim Verwoerd. Locatie De Wissel in Ede. Voor meer info: zie bijlagen.

NIEUWE LINK

www.jenniferpeersmann.nl - de site van Bijbels archeologe Jennifer Peersmann.

INFO

Boeiend artikel (met filmpje) 'Jericho bevestigt de betrouwbaarheid van de Bijbel': <https://ikzoekgod.nl/jericho-bevestigt-de-betrouwbaarheid-van-de-bijbel/>

FILMPJE

Boeiende documentaire over De stad van David en de tunnel van Hizkia in Jeruzalem: <https://www.youtube.com/watch?v=10AEQJqMWrw>

WIST JE DAT

De bevolking van Israël snel groeit? Aannemers het druk hebben met het uitbreiden van steden en dorpen? Zij hun werkzaamheden moeten stoppen zodra ze op archeologische vondsten stuiten? Archeologen dan eerst onderzoek moeten instellen? Mede door deze vondsten de kennis van het leven in Bijbelse tijden de laatste decennia is toegenomen?

TOT SLOT

Archeologie bevestigt de Bijbel en helpt ons om de Bijbel beter te kunnen begrijpen.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.