



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 3 oktober 2019

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd. Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. *Leviticus 16:30-31*

Dinsdagavond 8 oktober na zonsondergang begint Jom Kipoer, Grote Verzoendag. De belangrijkste en heiligste van alle Joodse feestdagen! Deze feestdag is direct te herleiden tot het Oude Testament. Immers de Bijbelse voorschriften ervan staan beschreven in Leviticus 16. Op Jom Kipoer ging de hogepriester het heilige der heiligen binnen om verzoening te doen voor zichzelf en voor het volk. Na de vernietiging van de tempel kreeg het feest een andere invulling. De kernbetekenis bleef echter gelijk: Jom Kipoer is het feest van verzoening. Het feest kent een lange voorbereidingstijd. Tien dagen lang liggen volgens de Joodse traditie de levensboeken geopend voor God. Jom Kipoer is het moment waarop Hij oordeelt en beslist over ieders levensloop voor het nieuwe jaar.

Het feest begint bij zonsondergang. Dan gaan ook de vijf onthoudingen in. Ruim 24 uur wordt er niet gegeten, gedronken, draagt men geen leren schoenen, geldt er een verbod op seksuele omgang en wast men zich niet. De onthoudingen symboliseren toewijding aan en verootmoediging voor God. Opvallend is dat niet alleen religieuze Joden, maar ook een aanzienlijk deel van de seculiere Joden vast tijdens het feest.

Veel Joden brengen Jom Kipoer grotendeels in de synagoge door. Direct na zonsondergang begint de intense Kol Nidree-avond, genoemd naar het belangrijkste gebed van die avond. Veel attributen in de synagoge zijn dan met witte kleden bedekt. Ook veel van de aanwezigen dragen witte kleding. Het symboliseert de reinheid die past bij de ontmoeting met God. Na de formele plechtigheid blijft de synagoge de hele nacht open om te bidden. Ook de volgende dag wordt grotendeels in de synagoge doorgebracht. Onder leiding van de chazan, de voorzanger, volgt dan een samenzijn vol verootmoediging, gebed en lofprijzing.

De lange bijeenkomst in de synagoge eindigt met het driemaal uitspreken van het 'Sjema' (Deut. 6:4) en het zevenmaal uitroepen: 'De Eeuwige, Hij is God!' (1 Kon. 18:39). En dan, vlak voordat de zon ondergaat, klinkt nog eenmaal de roep van de sjofar: Jom Kipoer is ten einde. Met de klanken van de sjofar wordt het feest besloten, en een soort nieuw begin ingeluid. Genoeg stof voor ons om te overdenken...

GEBED

Bid voor de veiligheid van het Joodse volk tijdens de Najaarsfeesten. Bid ook dat Yeshua Zich tijdens deze feesten zal openbaren aan 'zijn broeders' als de Grote Hogepriester.



Stilte in Jeruzalem tijdens Jom Kipoer

AGENDA

Vrijdag 4 oktober - Lezing door Anemone Rüger in Nijkerk. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/lezing-door-anemone-ruger-in-nijkerk/>

Dinsdagavond 8 oktober - woensdag 9 oktober - Jom Kipoer, Grote Verzoendag

Donderdag 10 oktober - Met 'Leerhuis Israël' naar lezing van ds. Kees Kant (CVI) in Arnhem. Vertrek bij De Ark in Ede om 19:00 uur. Opgeven bij jevendijk@gmail.com

Zaterdag 19 oktober - Vier het Loofhuttenfeest bij de NEM. Meer info en opgave: <https://nemnieuws.nl/evenementen/loofhuttenfeest/>

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Maak kennis met de prachtige organisatie Light4Nations, een zendingsorganisatie die in Israël samenwerkt met Joden en Palestijnen die in Jezus geloven. Uitgebreide info, o.a. over hun boeiende reizen vindt u op: www.light4nations.nl

FILMPJES

Schitterende afsluiting van Jom Kipoer 2014 in een synagoge van New York met voorzanger Azi Schwartz: https://www.youtube.com/watch?v=6k_Orlkk9Ww

Jom Kipoer Jerusalem 2016: <https://www.youtube.com/watch?v=EDwGSAtCBdk>

WIST JE DAT

Tijdens Jom Kipoer het digitaal vasten ook populair is? Veel Israëliërs dan hun mobiele telefoons uitschakelen en televisiezenders stoppen met uitzenden? De auto dan ook een dag niet wordt gebruikt? De straat dan verandert in één groot speelterrein?

TOT SLOT

Religie kan de antwoorden niet verschaffen op de ware nood van het hart van de mens. Jacob Damkani, Messiaanse Joodse gelovige

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.