



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 4 juli 2019

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Exodus 20:8-10a

Het is frappant dat het 4de gebod, de sabbatsinstelling, de meest uitvoerige is van de Tien Geboden. Er stond zelfs de doodstraf op ontheiliging van dit gebod. Blijkbaar betreft het dus een belangrijk gebod voor het volk Israël. Wellicht is hier een verklaring voor te vinden in Ex. 31:12-17, waar de sabbat wordt voorgesteld als teken en zegel van een eeuwig verbond.

De Egyptenaren behandelden de Israëlieten als slaven en lieten hen werken totdat ze erbij neervielen. God echter bevrijdde Zijn volk uit deze vreselijke slavernij. En korte tijd later gaf Hij gaf hen de Tien Geboden met daarin het sabbatsgebod. Geen enkel volk kende zoiets als een sabbat. Het was een unieke feestdag voor een unieke God. Deze God was en is géén slavendrijver, zoals de andere goden dat wel waren. Het motto van farao en van de Egyptische godheden was: 'Werk voor mij!' Terwijl Gods uitnodiging aan Zijn volk juist luidde: 'Rust met Mij! Daarna mag je werken.' Een groot verschil tussen Israël en de andere volken. Op de sabbat kon iedereen 'op adem komen' (Ex. 23:12). Niemand hoefde te werken.

Tegenwoordig hebben we ook te maken met allerlei vormen van slavernij. Zo is bijvoorbeeld de 24-uurseconomie als een slavendrijver. Hij gunt mens, noch dier, noch het land een rustdag. God wil echter geen slaven die alsmaar bezig zijn, zelfs al is het voor een goed doel. Hij wil een relatie met zijn kinderen. Steeds opnieuw klinkt Zijn uitnodiging: 'Rust met Mij. Gun je voeten rust. Gun je hoofd rust. En vind je vreugde in Mij' (Jesaja 58:13-14).

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de mens één dag per week rust nodig heeft. Als we ons daaraan houden blijkt dit een gunstige invloed op onze gezondheid te hebben. Het is opvallend dat zevendedagsadventisten in Amerika gemiddeld tien jaar langer leven dan hun landgenoten. Zou dat misschien te maken hebben met de gewoonte dat zij zich strikt houden aan een wekelijkse rustdag op de zaterdag? Los van de vraag of het nu gaat om het vieren van de sabbat of de zondag, is die ene dag van rust essentieel voor de mens. Een dag voor persoonlijke en gemeenschappelijke rustmomenten om uitputting te voorkomen en om vreugde te vinden in God. Een dag om op adem te komen, om iets in te ademen van de vrede, de shalom van God. Met het vooruitzicht van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, naar de 'dag van vreugde' waar geen einde aan zal komen!

GEBED

Wilt u ook in de komende zomerperiode voor het Joodse volk blijven bidden? Op onze site vindt u hier meer informatie over: <https://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/gebed/>



Bij aanvang van de shabbat groet men elkaar met deze woorden

AGENDA

Zaterdag 6 juli - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah in Veenendaal met spreker Leo Kraak. Meer info: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Woensdag 17 juli - Lezing Jaap Bönker in het Israëlcentrum in Nijkerk. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/zomeractiviteit-lezing-door-jaap-bonker-17-juli/>

Vanaf donderdag 5 september - Cursus Bijbels Hebreeuws in de Goede Herderkerk in Barneveld. Organisatie door jes-creations. Voor meer info en opgave: zie flyer.

INFO

Lees dit boeiende artikel n.a.v. de aardbeving die recentelijk (27-6) de Dode Zee trof: <https://israelcnn.com/news/news/2019-06-27-1300>

FILMPJES

Wat een prachtig lied van de Maccabeats over de sabbat:

<https://www.youtube.com/watch?v=RWmcQpzUMHY>

WIST JE DAT

De twee stenen tafelen aan beide zijden beschreven waren (Ex. 32:15)? Ze waarschijnlijk identiek aan elkaar waren? In de oudheid (en ook vandaag) verbonden gedupliceerd werden zodat iedere partij een eigen afschrift had en zelf de rechtmatigheid kon controleren? De naam van het verbondsdocument niet Tien Geboden, maar Tien Woorden is? De grootte van de stenen kleiner was dan wordt voorgesteld in films, tenzij God Mozes bovennatuurlijke krachten gaf om de stenen te dragen?

TOT SLOT

'De vakantietijd is eigenlijk een verlengde sabbat. Een flink aantal sabbatten achter elkaar: wat een weelde!' We wensen u een fijne vakantietijd toe!

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.