



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 23 mei 2019

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. Gen. 15:9-11

Wanneer God Zijn eerder gedane landsbelofte aan Abram nogmaals bevestigt, vraagt Abram God om een teken. God geeft dan de opdracht om voorbereidingen te treffen voor het sluiten van een bloedverbond zoals dat in die tijd gebruikelijk was: er werden dan dieren doormidden gedeeld en de helften ervan werden tegenover elkaar gelegd. De vertegenwoordigers van beide partijen liepen dan tussen de geslachte dieren door en spraken tegenover elkaar hun toezeggingen uit. Het idee erachter was: als iemand zijn verbondsafspraken brak, dan kostte het hem zijn leven zoals bij deze dieren.

Aan het eind van de dag - als alle voorbereidingen zijn getroffen - valt Abram echter in een diepe slaap waarbij God tot hem spreekt. Vervolgens gaat God als Enige tussen de gedode dieren door in de vorm van een vlamme fakkelt en verzegelt daarmee de belofte. Opvallend is dat het hier gaat om een uniek eenzijdig verbond. God weet dat Zijn volk nooit in staat zal zijn om zich aan het verbond te houden. God Zelf echter houdt Zijn woord en Hij zal het verbond dat Hij met Abram sluit, nooit schenden.

Tijdens de ceremonie komen roofvogels op de kadavers af, maar Abram jaagt ze weg. Deze onreine aaseters staan symbool voor de vijandige volken van Israël. Volken van toen, maar ook volken van nu die zich vijandig opstellen tegenover Israël. Maar niets of niemand kan Gods verbond met het volk Israël ongeldig maken. Gods verbond met Zijn volk is eeuwigdurend (Gen. 17:7-8). En God is getrouw aan Zijn volk (2 Tim. 2:13).

Satan richt zijn pijlen op het volk van God, maar ook op christenen. Goddank mogen wij vertrouwen op God, op Zijn Woord en Zijn beloften aan ons. En net zoals Abram moeten ook wij nooit toestaan dat onze geloofszekerheden worden weggeroofd!

GEBED

Bid tot de Heere God om bescherming voor Israël tegen zijn vijanden. Bid daarbij met name om bescherming van Israël tegen de dreiging van Iran.



Zonsondergang bij de Ramon-krater in de zuidelijke Israëlische woestijn

BOEKRECENTIE

'Gekocht en betaald - het bloedverbond' is geschreven door Jaap Dieleman en bevat een boeiende boodschap over de verbondstrouw van God aan Zijn volk en aan ons. Uitgebreide recensie: <https://www.heilbode.nl/webshop/9/gekocht-en-betaald.html>

AGENDA

Zaterdag 25 mei - Lezing door ds. Henk Poot in Nijkerk. Meer info en opgave:

<https://christenenvoorisrael.nl/agenda/lezing-door-ds-henk-poot-in-nijkerk-25-mei/>

Tot en met zaterdag 31 augustus - Zomertentoonstelling 'Expeditie Israël' in Nijkerk.

Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/zomertentoonstelling-expeditie-israel-in-nijkerk/>

Vrijdag 21 t/m zondag 24 juni - Israëlconferentie Ter Apel. Meer info & opgave:

<https://www.israelendebijbel.nl/k/n840/news/view/11580/10196/israelconferentie-ter-apel.html>

INFO

Prachtig getuigenis van een Jood die de Messias vond (inclusief Engelstalig filmpje):

<https://www.christelijknieuws.nl/news/10654/>

JOODSE WITZ

Twee Jiddische memmes (moeders) ontmoeten elkaar. Vraagt de een aan de ander: 'Hoe oud zijn je kinderen?' Waarna de ander antwoordt: 'De dokter is twee en de advocaat is vier jaar oud'.

TOT SLOT

Het doel van bidden is niet het gebed. Het doel van bidden is God - Abraham Heschel

Shavua tov & Adonai's zegen,

Marco en Hilda Sol



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.