



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 25 april 2019  
[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

## ***Shalom Chaweriem!***

*Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen. Jozua 6:25*

Een prachtige geschiedenis, die van Rachab en het scharlaken koord. Deze inwonster van Jericho, een heidense vrouw met de reputatie van hoer, verbergt twee Israëlitische spionnen in haar huis en helpt hen vluchten. Met gevaar voor eigen leven! Ze toont zich loyaal aan deze twee Israëli's én aan hun God (lees Jozua 2 maar). Zij redt hun levens en wordt op haar beurt gered als Jericho wordt vernietigd.

Dit is zeer bijzonder. God had Zijn volk namelijk gezegd dat ze de inwoners van het land Kanaän moesten verdrijven en vernietigen (Deut. 7:1-2). Ze mochten zelfs geen huwelijksbanden met hen aangaan. Rachab haar redding laat echter zien dat ook vreemdelingen er bij kunnen horen wanneer ze zich bekeren tot de God van Israël.

Rachab vormt een uitzondering op de opdracht tot vernietiging van alle inwoners van het land Kanaän. Juist zij die in vele ogen - ook die van Joden - verachtelijk zal zijn geweest. God echter kent het hart van Rachab en ziet naar haar om. Uit haar daden en haar belijdenis blijkt haar bekering tot de God van Israël. Ze laat haar oude leven achter zich en maakt een nieuwe start. Ze wordt opgenomen in Israël. Ze trouwt zelfs een Joodse man en wordt de moeder van Boaz, die een voorvader is van de Messias. Ook haar schoondochter Ruth, is een vrouw uit een heidens volk die haar oude leven achter zich laat, haar thuis vindt binnen het volk Israël en zich bekeert tot hun God.

Rachab is een schaduwbeeld van de heidenen uit de volken, die er ook bij mogen horen op grond van hun bekering tot de God van Israël in Jezus Christus. Zij mocht aansluiten, evenals Ruth en zoveel anderen. En dit wonder van genade geldt ook voor ons. Het heil is uit de Joden, maar door geloof in de Messias mogen ook wij erbij horen. Volgens Paulus zijn we nu medeburgers, huisgenoten, mede-erfgenamen en mededeelgenoten van Israël geworden (Efeze 2:19; 3:6). Wat zijn we bevoorrecht!



82 Ethiopische immigranten arriveerden in februari 2019 in Israël

### **GEBED**

In 2018 verhuisden 29.600 Joden naar Israël. Meer dan in 2017. God brengt Zijn volk thuis. Bid voor deze immigratie die steeds voortgaat.

### **AGENDA**

**Zaterdag 27 april** - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah Veenendaal om 10:30 uur met Koos Bouterse. Info: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

**Donderdag 30 mei** - Ontmoetingsdag Israël en de Bijbel in Ede. Thema: 'Hart voor de Charediem'. Voor meer info: <https://www.israelendebijbel.nl/ontmoetingsdag>

### **INFO**

Lees deze zeer bijzondere rabbijnse profetie over Goede Vrijdag:

<https://cip.nl/cip+/73046-een-rabbijnse-profetie-over-goede-vrijdag/HxIWBQoOUnJxPBwcQBtOcRUUGQ>

### **FILMPJES**

Geniet een moment van Joshua Aaron met 'Hoshiana':

<https://m.youtube.com/watch?v=BGW62zTwfiw>

### **WIST JE DAT**

Ruim 80 procent van de Bijbel over Israël gaat? Er toch binnen veel gemeenten en theologische opleidingscentra nauwelijks tot geen aandacht aan wordt besteed? De organisatie *Israël en de Bijbel* daarom vier maanden lang het thema Israël stevig onder de loep wil nemen met als belangrijkste lesboek: de Bijbel? Er meer info te vinden is over deze cursus op: [www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/ib-studiehuis-cursus?](http://www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/ib-studiehuis-cursus?)

***Shavua tov & Adonai's zegen,***

***Marco en Hilda Sol***



***INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL*** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.