



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 11 april 2019
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Voortaan moet u deze gebeurtenis elk jaar herdenken. Dit voorschrift blijft altijd van kracht, ook voor toekomstige generaties. *Exodus 12:14*

Binnenkort vieren de Joden Pesach, waarbij o.a. de uittocht uit Egypte wordt herdacht. Een feest van God. Met als hoogtepunt de Sedermaaltijd op de eerste avond, die herinnert aan de maaltijd aan de vooravond van de uittocht van het volk Israël toen alle eerstgeborenen werden omgebracht, behalve waar het bloed van het lam aan de deurposten was gestreken. Het vlees van het geslachte lam moest men eten met ongezuurd brood en bittere kruiden.

Tijdens deze feestmaaltijd is de tafel sfeervol gedekt met in het midden de Sederschotel met zes speciale gerechtjes die allen herinneren aan de Joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte. Maar waarin ook symbolische gedachten over Yeshua/de Here Jezus te vinden zijn.

Als 1^{ste} ligt er op de schotel peterselie, als symbool van de lente. Deze wordt gedoopt in water met zout als herinnering aan de tranen van de slavernij en onderdrukking door de Egyptenaren. De peterselie staat ook voor de hysop waarmee men het bloed van het lam aan de deurpost en de bovendorpel streek. En denk ook aan Yeshua hoe Hij zure wijn te drinken kreeg uit een spons gestoken op een hysopstengel. Als 2^{de} een lamsbot dat herinnert aan het lam dat geslacht werd in de nacht van de bevrijding. Maar dat ons ook herinnert aan het offer van Yeshua, het volmaakte Lam van God.

Als 3^{de} een gekookt ei, als symbool voor het nieuwe leven. Met een verwijzing naar Yeshua, Die als Pesachlam geslacht werd maar opstond uit de dood. Ook het ei wordt gedoopt in het zoute water als herinnering aan de tranen in Egypte, maar ook aan de tranen van Yeshua in Getsemané. Als 4^{de} de bittere kruiden (vaak geraspte mierikswortel) vanwege de bitterheid van de slavernij in Egypte, maar ook verwijzend naar het bittere lijden van Yeshua.

Als 5^{de} de rauwe hele mierikswortel. Als het jong is, is het zoet met zachte bladeren. Later wordt het hard en bitter. Net als de houding van de Egyptenaren: eerst zoet tegen de vaders, later hard en bitter tegen de kinderen van Israël. En als 6^{de} de charoset, een zoet mengsel van appels, noten, gember, kaneel, wijn, e.d. De zoetheid staat voor het geluk na de bevrijding uit Egypte en van onze bevrijding van zonden en dood door Yeshua. De kleur van de charoset verwijst naar de klei, de stenen en het cement uit de slaventijd in Egypte.



Uittocht uit Egypte

AGENDA

Zaterdag 20 t/m zaterdag 27 april - Pesach

Dinsdag 16 april - Lezing met ds. Willem J.J. Glashouwer in Vaassen. Voor meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/studieavond-met-ds-willem-j-j-glashouwer-in-vaassen/>

Vrijdag 10 t/m zondag 12 mei - Bijbelstudieweekend voor 20-45 jarigen met Henk Binnendijk. Voor meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/bijbelstudieweekend/>

INFO

Prachtig artikel op de site van het Zoeklicht: 'Paasfeest of Pesach?'

https://www.zoeklicht.nl/artikelen/wake+up+5++paasfeest+of+pesach_4506

FILMPJES

'Ma Nishtana' - Prachtig beeldend animatiefilmpje van de uittocht uit Egypte:

https://www.youtube.com/watch?v=3TiY_DuuYUA

WIST JE DAT

Joodse mensen in de week voorafgaand aan de Sederavond hun hele huis ontdoen van elk spoortje gist? De reden hiervan is omdat er in de Pesachweek geen gist mag worden gegeten? Onze grote schoonmaak daar vandaan komt? De zoektocht naar gist eindigt met een zeer grondige inspectie van alle hoekjes en gaatjes van het huis op de dag voor Pesach? Dit te maken heeft met de haast die er geboden was bij het vertrek uit Egypte waardoor er geen tijd was het brood te laten rijzen?

TOT SLOT

De beste manier om Israël te zegenen is met Yeshua - Uitspraak Messiaanse gelovige

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAËL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.