



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 21 maart 2019
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. Psalm 121:4

Vandaag viert het Joodse volk Poerim. Men herdenkt hoe Hamans plannen om alle Joden in het grote Perzische Rijk uit te moorden, faalden dankzij de interventie van twee Joodse mensen, Mordechai en Esther. Poerim was Satans aanval op het Joodse volk en daarmee op de komende Messias, Jezus Christus, die in latere tijden uit het Huis van David, uit Juda, geboren moest worden.

In Esther 9 lezen we over de zeer belangrijke dag in de geschiedenis van het Joodse volk. Op de 13^e dag van de 12^e maand Adar was het moment gekomen dat volgens het eerste koninklijk bevel (Esther 3:13) alle Joden moesten worden gedood. Echter, volgens het tweede bevel (Esther 8:11-12) mochten de Joden zich verdedigen. Het werd een onuitwisbare dag in de geschiedenis. Het omgekeerde gebeurde. Zij die hoopten de Joden te verslaan en uit te roeien werden zelf verslagen. Voor de vijanden van de Joden waren de rollen nu omgekeerd. De verwoesters werden verwoest!

Een ander soortgelijk voorbeeld uit de geschiedenis van Israël waar zij die de Joden wilden vernietigen, zelf vernietigd werden, betreft de ondergang van de Egyptenaren in de Schelfzee (Exodus 14:23-31). En dezelfde God die Israël bevrijdde in de dagen van Esther is dezelfde God die ook vandaag waakt over Israël. Niet omdat het zo'n voorbeeldig volk is, maar omdat het Gods uitverkoren volk is.

Een voorbeeld, dat God ook vandaag waakt over Israël, vond plaats in 1967 toen de rollen werden omgekeerd voor de vijanden van de Joden, de Arabieren. Een verbazingwekkende gebeurtenis! Binnen drie dagen werd de oorlog die in het Midden-Oosten explodeerde een beslecht feit in de geschiedenis. Het kleine Israël overwon de omringende Arabische naties die gezworen hadden haar te vernietigen. Zelden in de militaire geschiedenis was een overwinning zo efficiënt, zichtbaar en beslissend in zo'n kort tijdsbestek. De Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt!

GEBED

Israël is omgeven door vijanden en de vijandschap tegen het Joodse volk neemt wereldwijd alleen maar toe. Graag uw gebed voor bescherming van het Joodse volk, maar ook voor een terugkeer naar de God van Abraham, Izaäk en Jakob.



De megilla (boekrol) van Esther

AGENDA

Zaterdag 23 maart - CVI Studiedag over Israël met ds. Kees van Velzen en Sara van Oordt. Vanaf 10:30 uur in Nijkerk. Info: <https://christenenvoorisrael.nl/themataalks/>

Zaterdag 23 maart - Poeriemspiel o.l.v. Hans Walraven in Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah in Veenendaal. Info: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Maandag 22 april - Tweede Paasdag: Koreshdag in Veenendaal. Meer info: zie bijlage.

INFO

Interessant artikel in het RD van 13 maart over Poerim: <https://www.rd.nl/kerk-religie/joden-mogen-poerimfeest-nooit-overslaan-1.1553074>

FILMPJES

<http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/36043/language/nl-NL/Default.aspx> - Unieke beelden van de Westelijke Muur en de Tempelberg

WIST JE DAT

Poerim het wildste feest is op de Joodse kalender en dat dit feest Tel Aviv aan haar partyreputatie heeft geholpen? Het op een soort carnaval lijkt waar ook veel niet-religieuze Joden aan meedoen? Het gekenmerkt wordt door eten, drinken en het lezen van de boekrol Esther? Men dit laatste in gezelschap doet en bij het noemen van de naam Haman zóveel lawaai maakt dat de voorlezer overstemd wordt? Men door het lezen van de boekrol Esther de herinnering levend wil houden? Joden van oudsher gek op Esther zijn? Als men genoeg geld voor een boekrol, men dan als eerste Esther liet overschrijven? Het een verhaal is waar je altijd hoop uit kunt putten?

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.