



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 14 maart 2019

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12:3

Haman werd aan een galg gehangen die hij voor Mordechai had laten oprichten. Zijn plan was om Mordechai én het Joodse volk te vernietigen, maar het had uiteindelijk een boemrangeffect en kwam op zijn eigen hoofd terecht. Ook zijn tien zonen werden gedood. Dit was overeenkomstig de gewoonte aan het Perzische hof dat de koning het gezin van de samenzweerders in het openbaar uitroeit. Koningin Esther wilde echter dat de dode lichamen van de tien zonen van Haman óók aan een galg werden gehangen (Esther 9:13-14). Deze wens van Esther werd ingewilligd. Zo werd zichtbaar wat de Thora leert, namelijk dat een gehangene door God vervloekt is (Deut. 21:22-23). Het betekende dat Gods vloek op Haman en zijn zonen was. God had het al tegen Abraham gezegd: Wie u vervloekt (Abraham en zijn nageslacht), zal Ik vervloeken. Als je de geschiedenis van Israël leest, zie je deze Bijbelse wetmatigheid uit Gen. 12:3 steeds terug komen. Wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan.

De woorden 'een gehangene is door God vervloekt' doen denken aan Paulus die in Galaten 3:13 zegt: *Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.* De Here Jezus ging naar het kruis en werd daar voor ons tot een vloek gemaakt om ons van de vloek van de wet te bevrijden. Wij hadden het verdiend om daar te hangen. We zijn toch immers geen haar beter dan Haman?! Maar Christus nam onze zonden en het oordeel, wat wij hadden verdiend, op Zich. Hij werd voor ons tot een vloek, hangende aan het kruis van Golgotha. Dankzij deze goddelijke omwisseling en door geloof in Hem hebben wij toegang gekregen tot alle zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Alle eer en glorie aan onze Heer voor eeuwig en eeuwig!

GEBED

Dank God voor Zijn Zoon onze Here Jezus Christus, voor Zijn Woord, voor het Evangelie. Alle drie zijn ons gegeven door het Joodse volk heen. Wat een onbeschrijfelijke rijkdom!



Varen op het meer van Tiberias

AGENDA

Dinsdag 19 maart - Seniorenmiddag met Marianne Glashouwer in Doorn over Pesach en Pasen: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/seniorenmiddag-met-marianne-glashouwer-in-doorn/>

Woensdag 20 maart - Uitleg 'Gelijkenis van de talenten' in Veenendaal door rabbijn Tamara Benima: <http://werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl/420788534>

Woensdag 20 en 27 maart en 3 april - Cursus over de Siddeer (Joods gebedenboek) door Drs. Bob van Dijk. Locatie Ontmoetingshuis in Veenendaal. Deelname is gratis. Aanmelden kan per mail bij: dicky.vanommeren01@gmail.com

INFO

Het vele regenwater van deze winter is niet genoeg om bijvoorbeeld het meer van Galilea aan te vullen. Israël werkt intussen aan een andere oplossing voor het probleem van het watertekort: <https://www.christelijknieuws.nl/news/10475/>

FILMPJES

Het verhaal van Esther door de zandtovenaar:

<https://www.youtube.com/watch?v=Xa6YoxKMd40>

WIST JE DAT

Wanneer Haman zijn zin had gekregen en alle Joden in heel het koninkrijk van Ahasveros waren weggevaagd, de Messias niet geboren had kunnen worden? De geschiedenis van het boek Esther in dit opzicht veel ingrijpender is dan wij vaak beseffen? De redding die in het boek Esther beschreven wordt, zich dus uiteindelijk veel verder uitstrekt dan alleen voor de tijd van Esther?

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.