



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 14 februari 2019

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. *Zacharia 8:23*

“Als er vandaag tien mannen achter een Jood aanlopen, dan belt deze de politie. Maar in het toekomstige Vrederijk zal het gebeuren dat tien mannen uit de heidenvolken het kleed van een Jood zullen vastgrijpen en hem willen volgen omdat God met hem is.” Deze woorden sprak Meno Kalisher, voorganger van een Messiaanse gemeente in Jeruzalem, afgelopen zaterdag tijdens een Studiedag van Israël en de Bijbel.

Wat een troostvolle woorden van de profeet Zacharia van meer dan 2.500 jaar geleden. God belooft Zijn volk geweldige zegeningen waaronder deze. Tien mannen die symbool staan voor een menigte uit de heidenvolken, en die een heftig verlangen hebben om de God van Israël te leren kennen en daarom de mantel van een Joodse man zullen vastgrijpen.

Deze woorden doen denken aan Ruth die sprak: *Uw volk is mijn volk en uw God mijn God*. Ruth is een voorbeeld van een vrouw uit de heidenen die ernaar verlangde om zich bij de Here God aan te sluiten om zo te mogen delen in de zegeningen van Gods verbond met Zijn volk. En denk ook aan de Romeinse hoofdman (Matth. 8) en aan de Kananese vrouw (Matth. 15). Ook zij zijn eerstelingen van deze toestroom van vreemdelingen die als het ware ‘het kleed van een Joodse man hebben vastgegrepen’ en met Israël deel hebben gekregen aan Gods heil in Christus. Na de uitstorting van de Geest is deze toestroom uit de volken nog meer zichtbaar geworden en zij gaat onverminderd door. De volledige vervulling van Zacharia’s woorden zal echter plaatsvinden tijdens het Vrederijk. Dan zal de toeloop van de volken naar Jeruzalem zo groot zijn, dat de stad compleet uit haar voegen zal groeien (Zach. 2:4). God zal op Zijn tijd al Zijn beloften aan Israël volledig vervullen. Wat een geweldig vooruitzicht!

GEBED

Wilt u bidden voor de Joodse gemeenschappen in Nederland? In sommigen van hen kost het regelmatig moeite om een *minjan* (uitleg 2^{de} pagina) te vormen hetgeen voorwaarde is voor de gebedsdiensten in de synagoge.



AGENDA

Zaterdag 16 februari - CVI Studiedag over Israël met W. J. Ouweneel en Jaap de Vreugd. Vanaf 10:30 uur in Nijkerk. Info: <https://christenenvoorisrael.nl/thematalks/>

Dinsdag 19 februari - CVI Studiedag over Israël met Johannes Gerloff en rabbijn B. Jacobs. Vanaf 17:00 uur in Nijkerk: <https://christenenvoorisrael.nl/thematalks/>

Zaterdag 23 februari - Israëlcongres in Nijkerk over 'Jeruzalem, de steen die alle volken moeten tillen': <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/israelcongres-jeruzalem-de-steen-die-alle-volken-moeten-tillen/>

Zaterdag 23 februari - Concert Hineni Symfonie Orkest in Nijkerk. Meer info in de bijlage en via de website: <https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/>

INFO

YouTuber Hananya Naftali over 'Wat je vooral niet moet doen als je Israël bezoekt': <https://christenenvoorisrael.nl/isreality/wat-niet-te-doen-in-israel/>

FILMPJES

Prachtig deze bijzondere toeschouwer tijdens de voetbalwedstrijd tussen Israël en Schotland in oktober 2018: https://www.youtube.com/watch?v=FGerLO_RJoc

Schitterende en ontroerende vertolking van 'You raise me up' in het Hebreeuws: <https://christenenvoorisrael.nl/isreality/video-you-raise-me-up-in-het-hebreeuws/>

WIST JE DAT

Een minjan het vereiste quotum van tien volwassen Joodse mannen is, dat nodig is om de gebedsdienst in de synagoge te houden? Dit afgeleid is van het aantal foute verspieters en dat dit in de Thora een 'gemeenschap' genoemd wordt? De verplichting van een minjan al meer dan 1.000 jaar bestaat? Men in sommige Joodse gemeenschappen in ons land steeds meer moeite kent om een minjan te vormen en daarmee de voortgang van hun synagogediensten in het gedrang zijn?

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.