



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 17 januari 2019
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. *Jeremia 16:14-15*

Gedurende de Joodse geschiedenis is er sprake van meerdere grote alijot of immigraties naar het land Israël. De eerste keer dat Israël alijah maakte, is beschreven in Exodus. God leidde Zijn volk toen uit de slavernij van Egypte naar het Beloofde Land. Tijdens deze alijah gingen ongeveer drie miljoen mensen mee op een reis die 40 jaar duurde. Een enorme massamigratie van het volk Israël. Dit zou het Joodse Agentschap logistiek ongelofelijke hoofdpijn bezorgd hebben. Voor God was het geen probleem.

De tweede grote alijah vond plaats nadat het Joodse volk 70 jaar in ballingschap gezeten had in Babel. Op bevel van koning Kores van Perzië (Ezra 1:1-4) kregen de Joden de wonderlijke toestemming om naar huis te gaan. Ongeveer 50.000 van hen keerden met Zerubbabel en Jesua terug in 537 v. Chr. Vele anderen, waaronder Ezra en Nehemia, volgden in de 5^e eeuw v. Chr. Hoe fantastisch deze alijah ook was, het was niet van dezelfde omvang en grandeur als in de tijd van Mozes.

In onze tijd zijn we opnieuw getuige van een grote alijah. Ook deze wordt in de Bijbel genoemd. Deze alijah stijgt zelfs boven de genoemde twee uit en is niet vanuit één natie, zoals Egypte of Babylon, maar vanuit de gehele aarde. Tot nu toe zijn er al bijna 4 miljoen Joden naar huis gegaan, sinds de opkomst van de moderne Zionistische beweging rond 1880. In aantallen is deze alijah al groter dan de Exodus uit Egypte. Waarbij twee van de drie migranten uit Europa afkomstig zijn. Opvallend is dan ook dat Jeremia *'het land in het noorden'* als eerste noemt. God doet Zijn Woord gestand!

GEBED

Wilt u bidden voor Joodse mensen die vanuit de hele wereld emigreren naar Israël en daar een heel nieuw leven moeten opbouwen in een land met een andere cultuur, taal en gewoonten. Bid dat de terugkeer naar Israël voor hen ook een terugkeer mag worden naar de God van de Bijbel.



Vreugde bij aankomst in hun homeland

AGENDA

Vanaf zaterdag 19 januari - Expositie over Jakob door Otto de Bruijne in Nijkerk. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/expositie-licht-in-de-nachten-van-israel/>

Woensdag 23 januari - Exclusieve lezing in Nijkerk door Shai Doron uit Israël. Info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/exclusieve-lezing-door-shai-doron-uit-israel/>

Vanaf donderdag 11 februari - Thema cursus Bijbels Hebreeuws over Spreuken 31. Zes avonden in Houten. Voor info en opgave: <https://www.jes-creations.nl/nl/bijbels-hebreeuws-leren-cursussen/thema-cursus-bijbels-hebreeuws-spreuken-31>

INFO

'Eeuwenoude Tempeldruiven gevonden' - <https://israelcnn.com/articles/20190105-01>

FILMPJES

Come Home, ontroerend lied met mooie beelden over thuiskomen in Israël na 2.000 jaar ballingschap: <https://christenenvoorisrael.nl/isreality/video-israel-kom-thuis/>

WIST JE DAT

Israël in 2018 meer dan 25.000 immigranten ontving? Daarvan 73,9% uit Europa kwam, 12,4% uit Noord Amerika, 5% uit Zuid en Centraal Amerika, 6% uit Azië, 1,4% uit Afrika en 1% uit Oceanië? De Bijbel ruim 700 keer spreekt over de terugkeer van het Joodse volk naar hun land? Deze verzen ook over onze tijd gaan, waarin de terugkeer zo overduidelijk zichtbaar is? Israël een banier voor de volken is?

TOT SLOT

Gods Woord beschrijft niet alleen historische verslagen van Israël, maar óók toekomst profetieën. Het moderne Israël is dezelfde als het Bijbelse Israël.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.