



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 10 januari 2019

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Romeinen 10:1

Misschien is bidden wel het belangrijkste wat wij in het nieuwe jaar voor Israël kunnen doen. Zo roept Psalm 122:6 ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En schrijft Paulus in Romeinen 10 dat zijn hartsverlangen en gebed gericht zijn op de zaligheid van het Joodse volk. Met het woordje 'broeders' richt hij zich hier tot de gemeente van Rome en wil hij hen bij zijn verlangen en zijn gebed betrekken. Paulus wil niets liever dat vele Joden de Messias leren kennen en behouden zullen worden. Iets waar de kerk van alle plaatsen en alle tijden veel van zou kunnen leren.

We weten dat de Here Jezus in eerste plaats naar deze aarde kwam voor Zijn eigen volk. Johannes schreef: *Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Johannes 1:11)*. Helaas heeft het merendeel van het Joodse volk Hem verworpen. En dat gaat Paulus, die zelf ook Jood was, zeer aan het hart!

Het Joodse volk echter heeft - net als ieder ander mens - de Here Jezus, de Verlosser, nodig. Paulus schrijft dat ieder die met de mond de Here Jezus belijdt en met het hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zalig zal worden. Daarin is geen onderscheid tussen Jood en Griek (vers 9-13). Voor de huidige tijd is dat niet anders dan voor de tijd waarin Paulus deze woorden schreef.

Vandaag de dag behoort het Joodse volk tot een van de minst bereikte volken met het Evangelie. Hoe mooi zou het zijn dat er ook in het komende jaar Joodse mensen de Messias mogen leren kennen. Hij gaf Zijn leven voor hen! Laten we in het nieuwe jaar volharden in gebed voor de zaligheid, de bekering, van Joodse mensen, zoals Paulus dat deed. Het is een gebed naar Gods hart!

GEBED

In Handelingen 7:58 lezen we over het wonder van de bekering van Paulus die zo anti-Jezus was. Laten we bidden voor nieuwe Paulussen in onze tijd: voor de bekering van Joodse hooggeplaatsten die tot geloof in Yeshua komen en door hun getuigenis veel volksgenoten tot Yeshua mogen brengen.



Bidden voor de vrede van Jeruzalem

AGENDA

Vrijdag 11 januari - Elke vrijdag van 15:00 tot 16:00 uur bidstond voor Israël in de gebedskamer van het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

Zaterdag 12 januari - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah Veenendaal met Jan-Willem van den Bosch. Meer info: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Woensdag 16 januari - Lezing met ds. Kees van Velzen in Groesbeek. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/studieavond-met-ds-kees-van-velzen-in-groesbeek/>

INFO

Nieuwe luchthaven Ramon Airport nabij Eilat wordt deze maand geopend:

<https://israelcnn.com/news/news/20190102-01>

Ook elke vrijdag een gebed voor Israël op uw app? Lees meer hierover:

<https://www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/meehelpen/bid-mee>

FILMPJES

Laurel and Hardy dance in Hebrew style - <https://israelunwired.com/laurel-and-hardy-dance-to-the-most-unexpected-music-and-its-hilarious/>

WIST JE DAT

In de woestijn van Israël meer mensen omkomen door verdrinking dan door dorst? Het er zelden regent, maar de weinige keren dat het er regent, er ineens gigantische waterstromen kunnen ontstaan waardoor onvoorzichtige wandelaars verrast kunnen worden? Bekijk altijd eerst het weerbericht voordat je in de woestijn gaat wandelen!

TOT SLOT

Aan wat er met Israël gebeurt, ook in het jaar tweeduizendnegentien, kunnen we zien 'hoe laat het is op Gods klok'.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.