



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 20 december 2018
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Num. 24:17

Volgende week is het kerst en vieren we de geboorte van Jezus. Al in de roeping van Abraham in Genesis 12 klonk Zijn komst in de wereld door. God sloot met deze voorvader van Israël het centrale verbond en Hij gaf hem de belofte van een land, een volk en een wereldwijde zegen. Die wereldwijde zegen die God door Israël in de wereld heeft gebracht, verwees al naar de Verlosser voor de wereld. Meerdere profeten hebben erover geprofeteerd waaronder Mozes, Jesaja, Micha en Daniël. Soms zelfs heel concreet. Ook de heiden Bileam profeteerde - door de Geest geleid - van een ster die uit Jakob en van een scepter die uit Israël zou voortkomen.

In het Nieuwe Testament lezen we over de vervulling van de eerste komst van Jezus, precies zoals was voorspeld. Het begon met de aankondiging van Zijn geboorte. Lukas beschrijft wat de engel tot Maria sprak: *U zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Lukas 1:31-33*

Dit geweldige nieuws bevatte tevens een dubbele aankondiging! Zowel van de geboorte van de Messias die ruim 2.000 jaar geleden plaatsvond, als ook van de terugkeer van de Messias die aanstaande is. De dag komt dat Hij Zijn Vrederijk zal vestigen en als Koning zal regeren over de aarde. Zijn eerste komst bracht de mens vrede met God. Zijn tweede komst zal een vrede brengen waarvan de engelen zongen in Bethlehems velden: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde. Wat geweldig dat we samen met het Joodse volk mogen uitzien naar de komst van de Messias, de blinkende Morgenster. Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

GEBED

*O kom, o kom, Immanuël, verlos Uw volk, Uw Israël,
herstel het van ellende weer, zodat het looft Uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!*



FILMPJES

Geniet van het prachtige en bekende lied 'O kom, o kom, Immanuël' door Sela:

<https://www.sela.nl/liederen/82/o-kom-o-kom-immanu%EF%BF%BDI.html>

Maak kennis met Kafarnaüm, het dorp waar Jezus heeft gewoond:

http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/35286/language/nl-NL/Default.aspx#.W_SZst9P-cx.facebook

INFO

Vijf redenen om deze Kerst (extra) stil te staan bij Israël:

<https://christenenvoorisrael.nl/isreality/5-redenen-om-kerst-extra-stil-staan-israel/>

AGENDA

Donderdag 27 december - Dit mag u niet missen! Spectaculaire avondopenstelling Portugese Synagoge Amsterdam met kaarslicht van 17:00 tot 22:00 uur. Voor meer info: <https://jck.nl/nl/event/avondopenstelling-portugese-synagoge-met-kaarslicht>

Woensdag 16 januari - Leerhuis Veenendaal. Uitleg 'Gelijkenis van de zaaiër' door rabbijn Shmuel Katz - <http://werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl/420788534>

Vanaf maandag 4 februari - Basiscursus Bijbels Hebreeuws in zes avonden in Ede. Voor meer info: <https://www.jes-creations.nl/nl/bijbels-hebreeuws-leren-cursussen/bijbels-hebreeuwse-basiscursus-met-persoonlijke-tekst>

WIST JE DAT

Het woord Jood 84 keer voorkomt in het Oude Testament en 193 keer in het Nieuwe Testament? Het woord christen daarentegen slechts drie keer voorkomt in het Nieuwe Testament?

TOT SLOT

De rabbi's zien in elke regel van de Schrift een diamant met zeventig facetten en wij moeten omdraaien, het omdraaien en het nogmaals omdraaien.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.