



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 11 oktober 2018
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Het is een grote bron van droefheid voor mij, en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. *Romeinen 9:2-3*

Paulus schrijft hier dat hij intens verdrietig is en lijdt. Waarom? Omdat zijn Joodse volksgenoten Yeshua de Messias afwijzen. Hij zou, als het mogelijk zou zijn, er bijna zelf voor kiezen om vervloekt en voor eeuwig van Christus gescheiden te zijn, als hij daarmee zijn Joodse volksgenoten kon redden. Daarmee gaat hij wel heel ver!

Paulus geeft vervolgens in vers 4 en 5 een opsomming van de grote voorrechten die aan het Joodse volk gegeven zijn, met als climax: de Christus, Die God is. Deze Christus, de Messias, kwam voort uit het Joodse volk om in de allereerste plaats Zijn eigen volk heil en redding te brengen. En Paulus lijdt er zeer onder, dat zoveel Joden Christus hebben afgewezen.

Het zegt veel over de gevoelens die hij koestert voor het Joodse volk, het volk van het verbond, door God uitverkoren. En dat terwijl hij door zijn eigen volksgenoten werd vervolgd en meerdere malen bijna door hen werd gedood. Paulus echter wist dat God Zich aan dit volk heeft verbonden en dat Israël prioriteit geniet in Zijn heilsplan.

Paulus' liefde en bewogenheid voor het Joodse volk, zijn vurige wens dat ze de Messias zullen leren kennen, raakt me. Paulus had daar werkelijk alles voor over. Hoe zit dat met mij? Raakt het mij nog dat er zoveel mensen Yeshua (nog) niet kennen, Joodse mensen maar ook allen die tot de volken van de wereld behoren?

WIST JE DAT

De website www.jewishtestimonies.com sinds 2013 bestaat? Deze bedoeld is om wereldwijd getuigenissen te delen van Joodse mensen die tot geloof in Yeshua zijn gekomen? De Joodse bezoeker van deze site een gratis Tenach en/of Nieuwe Testament kan aanvragen? De belangstelling voor deze site en het aantal aanvragen voor Bijbels blijft toenemen? Deze aanvragen overal vandaan komen, zoals uit Israël, Oost-Europa, Amerika, Australië en India? De website in diverse talen toegankelijk is?



GEBED

Afgelopen zondag was het Israëlzondag en is er in veel kerken aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan. Bid dat deze zondag aanleiding zal geven om door het hele jaar heen regelmatig aandacht te besteden aan Gods verbond met Zijn volk en aan de vervulling van Bijbelse profetieën in onze tijd.

AGENDA

Woensdag 17 oktober - Studiedag in Nijkerkerveen. Thema: *Israël, een zegen*. Info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/studieavond-met-kees-de-vreugd-in-nijkerkerveen/>

Woensdag 17 oktober - Open Huis Israëlproducten bij Janny van Essen aan de Krommesteeg 21 in Ede. Tijd: van 10:00 tot 20:00 uur. Van harte welkom!

Vrijdag 19 tot woensdag 24 oktober - Israëlich Cultuurfestival 2018. Voor uitgebreide info en programma: <https://christenenvoorisrael.nl/cultuurfestival/>

Vrijdag 26 tot zondag 28 oktober - Israëlweekend CVI in Vierhouten. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/israelweekend-in-vierhouten/>

INFO

Lees over de zeven redenen waarom het Oude Testament zo belangrijk is - <https://cip.nl/64194-7-redenen-waarom-het-oude-testament-belangrijk-is>

FILMPJE

Beluister en lees het indrukwekkende getuigenis van Rose Price:

<https://www.jewishtestimonies.com/nl/rose-price-die-jood-stierf-voor-jou/>

En geniet van Benny Friedman die met trots zingt over Joods zijn en over God:

<https://christenenvoorisrael.nl/isreality/nieuws/swing-mee-joods-en-trots>

TOT SLOT

Ik lees de Bijbel niet omdat ik op elke bladzijde van de Bijbel iets van mijn gading kan vinden, ik lees het omdat ik met heel mijn hart geïnteresseerd ben in God!

Henk Poot

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.