



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 4 oktober 2018  
[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

## **Shalom Chaweriem!**

*Uw wet is mijn bron van blijdschap...*

*Psalm 119 vers 174*

De Thora is de ruggengraat van het Joodse godsdienstige leven, het lees-, leef- en studieboek bij uitstek. De Thora wordt beschouwd en ervaren als liefdesgeschenk van de Eeuwige. Thora is de Hebreeuwse aanduiding van de eerste vijf Bijbelboeken van Mozes. Ze vormen *Het hart van het Jodendom*.

In de synagoge wordt er op elke sabbat een bepaald gedeelte uit de Thora-rol gelezen. In één jaar wordt zo de hele Thora gelezen. Op de dag na het Loofhuttenfeest wordt het slot van de Thora gelezen, en wordt er gelijk ook weer een nieuw begin gemaakt met Genesis 1. Die dag heet *Simchat Thora*, de Vreugde der Wet en werd begin van deze week door de Joden gevierd. Een vreugde die geuit wordt in een rondedans met de Thora-rol en waarbij snoepgoed wordt uitgedeeld. Een geweldig mooi gezicht!

Er wordt wel eens gezegd dat Israël met de Thora 'getrouwd' is. De Thora-rol wordt dan ook wel als een bruid of koningin gezien. En zoals het huwelijk normaal gesproken geen knellende band is, is de Thora dat ook niet voor de Joden. Het is voor hen een bron van vreugde.

Kennen wij ook die passie en vreugde voor het Woord van God? Alsof je haast van enthousiasme voor het Woord een rondedansje zou willen maken in de kerk. We hebben immers zoiets waardevols in handen gekregen! Het is het meest waardevolle en kostbare dat we ooit onder ogen en in handen kunnen krijgen: Gods eigen Woord. Zomaar voor het grijpen. Ongelofelijk waar en tegelijkertijd onbeschrijfelijk mooi! We hopen dat u het verlangen kent om Gods Woord iedere dag te lezen en te doorleven. Elke dag Simchat Thora vieren. Of in de vervulde vorm: Simchat Yeshua, Vreugde van Jezus, het vleesgeworden Woord.

## **GEBED**

Wilt u bidden voor een nieuw en krachtig verlangen naar Gods Woord? Zowel in het lezen en bestuderen als in het naleven ervan. Bid ook voor een krachtig getuigenis.



*Al dansende door de synagoge met de Thora-rollen*

## **AGENDA**

**Zondag 7 oktober** - Gebedsmiddag voor Israël in Roosendaal. Meer info zie bijlage.

**Maandagavond 8 en 22 oktober en 5 november** - Drie lezingen in Veenendaal over De Eindtijd door Ds. Glashouwer. Info: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

**Zaterdag 7 oktober** - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah in Veenendaal met Henk Rijstenberg. Meer info: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

**Zondag 14 oktober** - lezing in Apeldoorn door rabbijn dr. Tzvi Marx over Het geheim van de duurzaamheid van het Joodse volk. Voor info: <http://www.joodselezingen.nl/>

## **INFO**

Wat Nederlandse christenen naar de Messiaans-Joodse beweging trekt:

<https://cip.nl/cip+/67340-waarom-nederlandse-christenen-zich-aansluiten-bij-de-messiaansjoodse-beweging/GRsKAgpeVip1bxgcFB5OcRUUGQ>

Mooi en helder artikel over Simchat Thora:

<https://www.amen.nl/artikel/1316/simchat-thora-vreugde-der-wet>

## **FILMPJES**

Prachtige Worship Ki Ko Ahav / For God So Loved:

<https://www.youtube.com/watch?v=X7us5Y-S2mI&list=RDNKe7vF2Mq8A&index=2>

Dansen van blijdschap over de Bijbel: <https://christenenvoorisrael.nl/2018/08/dansen-van-blijdschap-over-wat-in-de-bijbel-staat/>

Israel Tourist Attractions - Vijftien bijzondere plaatsen om te bezoeken:

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=40&v=H5Fez5zUdVo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=H5Fez5zUdVo)

## **TOT SLOT**

*Wij zijn het Joodse volk enorm veel verschuldigd. Zonder hen zou de Kerk geen aarts-vaders, geen profeten, geen Bijbel en geen Verlosser hebben. Het kostbaarste in mijn leven is mijn Bijbel en die heb ik te danken aan het Joodse volk. Derek Prince*

***Shavua tov & Adonai's zegen,***

***Marco en Hilda Sol***



***INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL*** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.