



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 6 september 2018

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Kolossenzen 2:16-17

Paulus schrijft hier dat Gods feesten een schaduw zijn van wat komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. De voorjaarsfeesten - Pesach, Ongezuurde Broden, Eerstelingen - zijn werkelijkheid geworden in Christus. Hij heeft deze feesten vervuld in Zijn sterven aan het kruis, Zijn opstanding en het zenden van de Heilige Geest. We leven nu in de verwachting van de vervulling van de najaarsfeesten, te beginnen met het Bazuinenfeest, gevolgd door de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.

Na een lange, werkzame zomer waarin men bezig was de oogsten binnen te halen, klonk opeens de bazuin. Niemand wist precies wanneer de bazuin zou klinken al had men wel een vermoeden. Het Bazuinenfeest werd namelijk op de eerste van de zevende maand Tishri gevierd en deze begon altijd met het verschijnen van de nieuwe maan. En van het moment dat het eerste streepje van de nieuwe maan aan de hemel verscheen, wist niemand precies.

Zo mogen wij weten dat na de lange tijd die op de uitstorting van de Heilige Geest volgde, waarin de gemeente de opdracht kreeg om de geestelijke oogst binnen te halen, plotseling de bazuin zal klinken waarbij de gemeente opgenomen zal worden. Het Bazuinenfeest is dus het eerste najaarsfeest dat spoedig vervuld zal gaan worden.

De komende week zal het Joodse volk Rosh HaShana, het Joodse nieuwjaar, vieren. Ook wel het Bazuinenfeest genoemd, dat gekenmerkt wordt door het blazen op de ramshoorn of sjofar. Het feest houdt een oproep in om waakzaam te zijn en staat in het teken van berouw en bekering, van het vieren van de verjaardag van de wereld en van de toekomstverwachting van Gods eindoordeel maar ook van de komst van de Messias. We wensen het Joodse volk Shana Tova - gelukkig nieuwjaar - toe!

GEBED

Wilt u bidden dat het Joodse volk de komende najaarsfeesten in alle rust kan vieren, maar ook dat bij velen van hen de geestelijke ogen geopend zullen worden en zij de Messias zullen leren kennen.



Shofar Factory Israel

AGENDA

Zondagavond 9 tot dinsdagavond 11 september - Rosj HaShana, Joods Nieuwjaar

Zondag 9 september - In Veenendaal om 18:00 uur dienst Rosh HaShana met spreker Gert van Velden. Meer info: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Donderdag 13 september - Lezing met Aviel Schneider in Nijkerk. Voor meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/studieavond-met-aviel-schneider-in-nijkerk/>

INFO

https://www.zoeklicht.nl/artikelen/wake+up+8++het+bazuinenfeest+in+aantocht++een+geheimenis+_4748 - Boeiende Zoeklicht-artikel over het Bazuinenfeest

En Israëliisch restaurant NENI opent in oude Citroëngarage in Amsterdam:

<https://www.joods.nl/2018/07/israelisch-restaurant-neni/>

FILMPJES

Leuk filmpje hoe in Nederland Rosh HaShana wordt gevierd:

<https://www.youtube.com/watch?v=DpT5xldux2I>

Neem even een kijkje in Israëls grootste sjofar-fabriek:

<https://www.youtube.com/watch?v=orbGA3wD4qM>

WIST JE DAT

De dag waarop Rosh HaShana valt ook Jom Hasjofar heet, letterlijk de 'dag van de sjofar'? De dienst in de synagoge dan gemiddeld 4,5 uur duurt? De synagoge op die dag in het wit is aangekleed? Dit symbool staat voor de volledige overgave aan God? Men dan in de synagoge honderd maal op de sjofar blaast en dit in etappes gebeurt?

TOT SLOT

God plaatste de najaarsfeesten - Bazuinenfeest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest - na elkaar om ons het vervolgpatroon van Zijn Heilsplan te laten zien.

Shavua tov & Adonai's zegen,

Marco en Hilda Sol



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.