



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 30 augustus 2018
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Romeinen 11:1a en 2a

Romeinen 8 is een zeer bekend en geliefd hoofdstuk van het NT. Het eindigt met de prachtige woorden dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Het zou een mooie afsluiting van de Romeinenbrief zijn geweest! Maar de brief gaat verder met Romeinen 9, 10 en 11. Hoofdstukken waar men in de geschiedenis niet goed raad mee heeft geweten.

Waarom de Romeinenbrief met deze drie hoofdstukken? Als Paulus een brief schreef aan een gemeente, speelde er altijd een issue. Zo ook in Rome. De gemeente daar was gesticht door Joodse apostelen. Tijdens het bewind van de Romeinse keizer Claudius moesten alle Joden Rome verlaten. Toen Claudius stierf, konden de Joden terugkeren. Daar bleek dat de leiding van de gemeente was overgenomen door heidenen. Er ontstond een conflictsituatie tussen de Joden en de heidenen. Het lijkt erop dat de heidenen zich in zekere zin verhieven boven de Joden die hier op hun beurt tegen in gingen. En als Jood met een speciale roeping voor de heidenen, was Paulus de geschikte persoon om hen in hun problemen bij te staan.

Paulus introduceert zichzelf met uitgebreid onderwijs over het Evangelie dat hij verkondigt. Hij was namelijk nog nooit in Rome geweest. Pas dan komt hij tot de kern van zijn brief in Romeinen 9, 10 en 11. Hij is op de hoogte van het probleem wat er in de gemeente speelt en onderwijst haar welke plaats Israël inneemt.

Eeuwen lang is over deze hoofdstukken heen gelezen. Meer dan 1.500 jaar lang heeft de kerk geleerd dat Christus het Joodse volk verworpen heeft omdat zij de Messias verworpen hadden, én dat de kerk de plaats heeft ingenomen van Israël. Gedurende de hele geschiedenis heeft het Joodse volk hier enorm onder geleden.

En dat terwijl al die tijd de woorden van Romeinen 9, 10 en 11 in de Bijbel hebben gestaan, geïnspireerd door God en geschreven door een belangrijke apostel.

Wat Paulus schrijft is dan ook cruciaal: *Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!* God gaat door met Zijn volk. Zijn verbond met Israël duurt voor eeuwig.

GEBED

Bid dat Rom. 9, 10 en 11 weer gelezen en onderwezen gaan worden in de kerken.



De straf die ons vrede brengt, was op Hem

Jesaja 53, het 'verboden hoofdstuk' in de Tenach

AGENDA

Zaterdag 1 september - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah in Veenendaal met Ariel Berkowitz. Meer info: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Zondagavond 9 september tot dinsdagavond 11 september - Rosh Hashana

Zondag 9 september - Viering Bazuinenfeest in Woerden. Meer info en opgave: <https://www.events4christ.nl/evenement/bazuinenfeest-rosh-hashana>

INFO

Elk jaar wordt de woestijn groener maar dat is niet zo vanzelfsprekend:

<http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/33832/language/nl-NL/Default.aspx>

FILMPJES

Dit blijft indrukwekkend - Het 'verboden hoofdstuk' in de Tenach:

<https://www.youtube.com/watch?v=y8nbIC1qnYU&feature=youtu.be>

Bekijk de indringende docu van 15 augustus jl. over de Palestijnse jongen Muhi die als gevolg van een ernstige auto-immuunziekte al zijn hele jonge leven in een Israëlish ziekenhuis woont: *Uitzending gemist*

WIST U DAT

De USB-stick een Israëlishche uitvinding is? Israël slechts één Olympische gouden medaillehouder kent: windsurfer Gal Fridman (Athene 2004)? Zich in Israël het belangrijkste centrum van het Bahaigeloof bevindt? Israëls nationale vliegtuigmaatschappij El Al momenteel met 43 vliegtuigen opereert? Gebouwd met meer dan een half miljoen steentjes Israël momenteel met een hoogte van 36 meter het wereldrecord voor de hoogste Lego-toren bezit?

TOT SLOT

Het verborgen hoofdstuk uit de Joodse Bijbel is Jesaja 53.

De verborgen hoofdstukken uit het Nieuwe Testament zijn Romeinen 9, 10 en 11.

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.