



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 17 mei 2018

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Matth. 24:32-33

In Mattheüs 24 lezen we de 'Rede over de laatste dingen'. De Here Jezus geeft zijn discipelen hier onderwijs over tekenen die de eindtijd beschrijven en Zijn komst aankondigen. Tekenen die betrekking hebben op de natuur en het wereldgebeuren. Hij gebruikt daarbij twee beelden die ons laten zien hoe laat het is op Gods klok, in welke tijd we leven. Als we goed op die beelden en tekenen letten, begrijpen we veel beter wat er in onze angstige, verwarrende en razend snelle tijd gaande is. Het ene beeld wat Jezus gebruikt betreft een vijgenboom. Als deze uitloopt is het einde dichtbij. Die vijgenboom is symbool voor het land en het volk van Israël. Eeuwenlang was deze vijgenboom verdord (Mattheüs 21:19). Het land was verwoest en het Joodse volk in ballingschap. Nu loopt die vijgenboom weer uit. We zien hoe het land meer en meer tot bloei komt. Zelfs grote delen van de Negev woestijn worden vruchtbaar en bewoonbaar gemaakt. Het Joodse volk is terug en komt nog steeds terug. En er is ook een begin van geestelijk ontwaken. Israël is een belangrijk, niet mis te verstaan teken, dat door de Here Jezus Zelf en door de profeten wordt aangereikt. *Let dus op de vijgenboom!*

AGENDA

Sjavoet 2018 - Van zaterdagavond 19 tot maandagavond 21 mei.

Zondag 20 mei - Dienst Sjavoet Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah Veenendaal.

Spreker: Bert Otten. Meer info: <http://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Zaterdag 26 mei - Koor- en samenzangavond 'Zingen voor Israël' in Lienden.

Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/zingen-voor-israel-in-lienden/>

Tot 31 augustus - Zomertentoonstelling *Wereldwonder Israël* in Nijkerk.

Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/wereldwonderisrael/>

INFO

Kort en bondig artikel over Sjavoet: <https://www.godskalender.nl/sjavoet/>

Naar aanleiding van de vraag 'Komt er oorlog?' deze zeer treffende blog van Lea Farkash: <http://jadezra.nl/2018/05/winds-of-war/>



Sjavoet - feest van de oogst en van de Thora

WIST JE DAT

Sjavoet in de Bijbel oorspronkelijk een oogstfeest was? In de tabernakel en later in de tempel werd stilgestaan bij het einde van de tarweoogst? Het volk dan naar de tempel ging om de Heer te danken voor de oogst? De Joden tegenwoordig vooral gedenken hoe de Here God het volk de Thora met de Tien Geboden gaf op de Sinai?

GEBED

Wilt u bidden dat het Joodse volk steeds meer hun vertrouwen gaat stellen op God en door alle dreiging heen terug zal keren tot Hem en tot Zijn Woord.

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Er is een nieuwe link op onze website geplaatst: <http://kehilanews.com/>
Boeiende Engelstalige website met Israëlische Messiaanse Gemeenschap Nieuws.

JOODSE WITZ

Een BBC-reporter vroeg eens aan een rabbijn uit Jeruzalem: “U bidt nu al dertig jaar bij de Klaagmuur voor vrede tussen Joden en Arabieren; hoe voelt dat?”, waarop het antwoord luidde: “Alsof je tegen een muur praat”.

FILMPJES

Documentaire over de Joden in Antwerpen:

<https://israelcnn.com/video/documentaries/252195195>

Prachtig is dit: <https://christenenvoorisrael.nl/isreality/nieuws/3000-joden-en-moslams-zingen-samen-one-day>

TOT SLOT

Oscar Lohuis: “Er is maar één volk in deze wereld, waarvan je met zekerheid kunt zeggen dat er een gigantische geestelijke opwekking zal gaan plaatsvinden”.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

*Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich hier aanmelden voor de **mailist**. Wij stellen het op prijs wanneer u andere christenen op de hoogte brengt van Interkerkelijke Groep Israël.*

