



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 10 mei 2018
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Omwille van Sion zal Ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal Ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.
Jesaja 62:1-2

Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.
Jesaja 62:6-7

Israël heeft ons gebed nodig. Er is voortdurend onrust en eigenlijk altijd sprake van gaat tegen Israël en antisemitisme. Momenteel speelt er de dreiging vanuit Syrië en Iran en daarnaast al sinds weken de onlusten vanuit de Gazastrook. Laten wij als christenen wachters zijn op de geestelijke muren van Jeruzalem en God dag en nacht bidden om Zijn beloften aan Zijn volk te vervullen. Wees niet stil, roep het uit tot God en gun Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde.

GEBED

Uw gebed gevraagd voor de ouders en familieleden van de 10 jongeren die zijn omgekomen bij de overstromingen rond de dode Zee op 27 april. Daarnaast voor de situatie bij de Gaza strook, nu er de laatste weken veel onlusten zijn en voor bescherming rondom de grenzen. Tot slot vragen we uw gebed voor de gespannen situatie tussen Israël en Iran.

AGENDA

Maandagavond 14 mei - Studieavond over het wekenfeest, sjavoeot of Pinksteren door Stef Looijen. Aanvang 20:15 uur in De Wissel, Bettekamp 99 in Ede.

Zaterdag 19 mei - Henk Binnendijk spreekt tijdens de Opwekkingconferentie over het thema *Wat heeft God met Israël?* Tijd: 22:00 uur.

Donderdag 24 mei - Studieavond met ds. Oscar Lohuis over het thema *Waarom christenen iets met Israël hebben*. Locatie De Lichtboog, Kruisboog 22 in Houten. Aanvang om 20:00 uur, toegang gratis.

Tot en met 29 juli - Expositie Jip Wijngaarden in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Dinsdag t/m zaterdag 11:00 - 17:00 uur. Zondag 14:30 - 17:00 uur.



Wachters op de muren van Jeruzalem

INFO

Israël bestaat dit jaar 70 jaar! En het jaar 1948 is geen toeval: <https://www.e-pages.dk/reformatorisch/1246/article/720109/45/1/render/?token=e6c1fe3e3327c8c1ddf4b4d0d3286cd0>

FILMPJES

Zeer indringende korte film 'Sing a little louder - Zing een beetje harder': <https://israelcnn.com/video/holocaust/267802670#.WusSNJcJxaY.facebook>
En nog eentje over de vraag Wat moeten wij met de geschiedenis van christelijk antisemitisme? <https://youtu.be/tkwKV1H9XK4>

WIST JE DAT

Het handen wassen binnen het Jodendom hoort bij de religieuze verplichtingen? Er volgens de rabbijnen twaalf gelegenheden zijn waarbij de handen gewassen moeten worden zoals voor het eten, na het opstaan, voor het bidden en voor het sjema? Je daarom bij de Klaagmuur ook 'n speciale gelegenheid vindt om je handen te wassen? Men daarvoor een speciaal kannetje met twee oren gebruikt en dat deze *natla* wordt genoemd? Men de handen afwisselend begiet met de *natla* en dat men begint met de rechterhand? Dit gebaseerd is op de woorden uit Exodus 30:17-19 en op de mondelinge overlevering?

TOT SLOT - DOORDENKER

*'Als Jezus zegt dat de Schriften van Hem getuigen (Joh. 5:39) en als Paulus zegt dat heel de Schrift nuttig is om te onderwijzen (2 Tim. 3:16) spreken ze over het Oude Testament want het Nieuwe Testament bestond toen nog niet. Het Oude Testament is dus niet oud en heeft zeker niet afgedaan zoals veel christenen denken'.
Bijbelleraar Peter Steffens*

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

*Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich hier aanmelden voor de **mailist**. Wij stellen het op prijs wanneer u andere christenen op de hoogte brengt van Interkerkelijke Groep Israël.*

