



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 29 maart 2018  
[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

## **Shalom Chaweriem!**

*Als een lam werd Hij ter slachting geleid...*

*Jesaja 53:7*

Eén van de meest aangrijpende gedeelten uit de Bijbel is wel Jesaja 53. In dit hoofdstuk wordt op indringende wijze het lijden en sterven van de Here Jezus beschreven. Een afschuwelijk lijden dat niet te bevatten is. Hij ging de weg van het kruis en koos ervoor om te lijden en te sterven. Tot redding van de mens. Wat een enorme liefde! Johannes de Doper sprak over Hem: *Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:29)*

Dit alles herinnert ons aan het offer van een éénjarig gaaf lam, dat elke ochtend en elke avond bij de tent van de samenkomst moest worden gebracht (Exodus 29:38-46). Het doet ook denken aan de viering van het Pascha, bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De Israëlieten moesten een éénjarig gaaf, mannelijk dier van de schapen of geiten slachten en het bloed ervan smeren aan de deurposten. Diezelfde nacht zou de Here God Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. *Als ik het bloed zie, zal ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als ik het land Egypte zal treffen (Exodus 12:13)*. Op die dag bevrijdde de Here God het volk Israël uit Egypte.

Het bloed van het geslachte lam was hun bescherming en bevrijding, hun verlossing en hun Pascha. Het is een aangrijpend beeld van het offer dat het volmaakte Lam - de Here Jezus - bracht aan het kruis op Golgotha en waarvan Jesaja profeteert met de woorden: *Als een lam werd Hij ter slachting geleid...*

Hij gaf Zijn leven vrijwillig en ging de weg van het kruis om redding te brengen van het eeuwige oordeel en van de straf die de mens verdiende vanwege de zonden.

*Hoog verheven Heer, Jezus, Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat.  
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.*

*Opwekking 615*

## **GEBED**

Wilt u bidden dat het Joodse volk vanaf morgen Pesach in alle rust mag vieren. Bidt u ook een zegen over Jesaja 53, het hoofdstuk in de Tenach dat zo spreekt over de lijdende Knecht, over de Messias.



## **AGENDA**

**Dinsdag 10 april** - Israëlcursusdag Nijkerk met ds. Naim Khoury en Gilah Evers.

Info/opgave: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/israëlcursusdag-5/>

**Zondag 22 april** - Lezing door Klaas de Jong in Steenwijk vanaf 15:00 uur. Thema: *Wie kan Rachel troosten? Nachamu is een werkwoord.* Zie bijlage voor meer info.

## **INFO**

In gesprek met Eitan Bar en Moti Vaknin van One for Israel:

<https://www.rd.nl/kerk-religie/evangeliseren-onder-joden-met-messiaanse-video-s-1.1466744>

## **FILMPJES**

'Mah nishtana, wat verschilt deze avond?' - een bekend lied uit de Hagadah, de liturgie voor Sederavond, de avond waarmee het Pesachfeest begint:

<http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/33643/language/nl-NL/Default.aspx>

## **WIST JE DAT**

Er een 'verboden hoofdstuk' in de Tenach (het O.T.) staat? Dit Jesaja 53 betreft? Dit hoofdstuk in de lezingen in de Joodse synagogen wordt overgeslagen? Jesaja 53 echter wel in de Tenach staat? Dit hoofdstuk intussen het leven van honderden Joodse mensen heeft veranderd? Je hierover kunt lezen op: [www.jesaja53.nl](http://www.jesaja53.nl)

## **TOT SLOT**

*Bevrijding uit Egypte is een actie van God, ons geloofsantwoord is heiliging en het blijvend wegdoen van het zuurdesem*

***Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol***

## **INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL**

*Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich hier aanmelden voor de [maillist](#). Wij stellen het op prijs wanneer u andere christenen op de hoogte brengt van **Interkerkelijke Groep Israël**.*

