



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 15 februari 2018

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

Ook Esther werd meegenomen naar het huis van de koning... Esther 2:8

Op 1 maart viert het Joodse volk Poerim, het feest dat herinnert aan de redding van de dreigende holocaust van de Joden in het Perzische rijk in de 5e eeuw voor Chr. Het Bijbelboek Esther beschrijft hoe een Joods meisje koningin van Perzië werd en haar volk behoedde voor een complot om de Joden te doden, hierin geholpen door Mordechai, haar neef en voogd. Goddelijke voorzienigheid en menselijke verantwoordelijkheid gaan hier hand in hand. In het boek Esther druipt het antisemitisme van de bladzijden af. En hoewel de naam van God niet wordt genoemd, zien we Zijn hand voortdurend aan het werk. Dat begint al op het moment dat het oog op de schoonheid van Esther valt en ze meegenomen wordt naar het huis van de koning. Het begin van een wonderbare escape van het Joodse volk onder Goddelijke regie. Esther wint vervolgens de schoonheidswedstrijd die haar tot nieuwe koningin maakt van koning Ahasveros. En zo kan God Esther op haar positie gebruiken om het plan tot de vernietiging van het Joodse volk ongedaan te maken. God staat garant voor de bewaring van Zijn volk waaruit later Zijn Zoon, de Verlosser der wereld, zou voortkomen. En Esther toont initiatief en moed en is zo een instrument in Gods hand, een belangrijke schakel in Zijn plan om het Joodse volk te redden.

Ook hier lukt het de satan niet om - dit keer in de persoon van Haman - de Joden uit te roeien. Hij weet namelijk heel goed dat de verlossing via het Joodse volk loopt. En hoewel het kwaad door de geschiedenis heen steeds opnieuw zijn kop opsteekt, mogen we weten dat God de leiding heeft en Hij door alles heen Zijn plan ten uitvoer zal brengen. Zijn hand is op Zijn volk.

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Klaagliederen 3:22

GEBED

Het huidige Iran is het toenmalige Perzië. Ook al is de naam veranderd, de drang om het Joodse volk te vernietigen bestaat nog steeds. Bid dat God net als eeuwen geleden op een spectaculaire wijze ingrijpt. Bid ook voor de bevolking van Iran: dat de Here Jezus Zich aan hen openbaart zodat ze Hem mogen leren kennen.



AGENDA

Zaterdag 17 februari - Dienst Messiaanse Gemeente Beth HaTikvah in Veenendaal met Ds. Jan den Admirant. Meer info: <http://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Zaterdag 24 februari - Israëlcursusdag in Nijkerk met Klaas de Jong over *Kristallnacht en Kamp Westerbork* en Marcella van de Bovenkamp over *Hineni: hier ben ik*
Meer info en opgave: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/israealcursusdag-2/>

INFO

De natuur in Israël is nu op z'n mooist - <https://alfredmuller.net/2018/02/06/de-natuur-is-een-van-israels-grootste-schatten-vooral-nu/>

Achtergrondinformatie over Poerim - <https://mens-en-samenleving.info.nl/religie/129894-het-poerimfeest-van-de-joden.html>

FILMPJES

Let op wat er gebeurt als de naam Haman klinkt:
<https://www.youtube.com/watch?v=d-ekZZ6jbfM>

WIST JE DAT

Het Poerimfeest veel lijkt op ons carnaval? Men zich tijdens dit feest verkleedt, er lekker wordt gegeten, gedronken en gezongen? In de synagoge de boekrol van Esther dan wordt voorgelezen? Telkens als de naam Haman klinkt, er geschreeuwd en gerateld wordt met de Hamanratel?

TOT SLOT

Er is een geleerde die Esther 'de romance van de voorzienigheid' heeft genoemd en hij had daar volledig gelijk in.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

*Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich hier aanmelden voor de [maillist](#). Wij stellen het op prijs wanneer u andere christenen op de hoogte brengt van **Interkerkelijke Groep Israël**.*

