



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 8 februari 2018

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

Psalm 14:1

Volgens David kan alleen de dwaas in zijn hart zeggen dat er geen God is. Er zijn namelijk zoveel bewijzen die tot de conclusie leiden dat God werkelijk bestaat. Neem de schepping: het wonder van de seizoenen, de planten- en dierenwereld, het wonder van het menselijk lichaam, het planetenstelsel met zijn duizelingwekkende afmetingen. Paulus' conclusie was: *Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid...* (Rom. 1:20).

Ook de Bijbel is een tastbaar bewijs van de levende God. Geen boek ter wereld kan zich in geen enkel opzicht meten met de Bijbel. Daarnaast hebben we de profetie. De Bijbel is 't enige Boek dat de toekomst beschrijft als ware het reeds geschiedenis. De betrouwbaarheid ervan is af te meten aan de talloze profetieën die reeds in vervulling gingen.

Maar er is nog een bijzonder Godsbewijs. En dat is het Joodse volk. Zowel het ontstaan als het voortbestaan van dit volk is een Godswonder. Ondanks alle pogingen tot uitroeiing sinds haar bestaan, is het volk met grote vitaliteit onder ons en levert het unieke en waardevolle bijdragen op alle terreinen van het leven. En het is verbazingwekkend hoe het volk sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 - ondanks de vele oorlogen en oorlogsdreigingen - een dood land tot leven wist te wekken. Gods hand was op Zijn volk en is op Zijn volk.

En als Schepper, Formeerder, Verlosser en Bewaarder van Zijn volk, staat de Here God Zelf óók voor hun toekomst garant!

AGENDA

Donderdag 15 februari - Lezing Oscar Lohuis in Renkum over '*Waarom christenen iets met Israël hebben*'. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/studieavond-ds-oscar-lohuis-renkum/>

Maandagavond 26 februari - Lezing Poeriemfeest door Stef Looijen (viering op 1-3). Locatie De Wissel, Bettkamp 99, Ede. Aanvang 20:15 uur. Duurt tot p.m. 21:30 uur.

Vrijdag 4 tot zondag 6 mei - Feestelijke conferentie vanwege het 70-jarig bestaan van Israël door St. Cornerstone Ministries. Thema: *Connected in the Covenants*. Locatie: De Betteld in Zelhem. Info en opgave: www.connectedinthecovenants.org



Bamba, een geliefde snack in Israël

INFO

Wist u dat de pinda flips die wij kennen, oorspronkelijk uit Israël komt en daar Bamba heet? <https://www.fromthegrapevine.com/israeli-kitchen/top-10-reasons-bamba-should-be-your-new-favorite-snack>

Geniet een moment van deze tien spectaculaire foto's van watervallen in Israël: <https://www.israel21c.org/10-spectacular-photos-of-waterfalls-in-israel/>

GEBED

Begin dit jaar riep de Israëlische premier Netanyahu op tot gebed voor de vervolgte christenen in Iran. Bidt u voor het Joodse volk dat ook zo verdrukt en gehaat wordt?

FILMPJES

Prachtige oude en unieke zwart-wit beelden van Jeruzalem:

<https://israeluncovered.com/powerful-original-footage-from-early-1900s-jerusalem/>

WIST JE DAT

Het Eliëzer ben-Yehuda was die het Bijbels Hebreeuws uit de synagoge wist te verbreiden tot een moderne taal, geschikt voor algemeen gebruik? Hij het eerste Hebreeuwse woordenboek samenstelde en wilde dat de Joden in Palestina exclusief Hebreeuws zouden spreken? Toen in 1882 zijn eerste zoon Itamar ben-Avi geboren werd, hij zijn vrouw Deborah liet beloven dat hun zoon opgevoed zou worden als het eerste volledig Hebreeuwssprekende kind in het land? Het Hebreeuws zo een levende taal werd die het Joodse volk in hun eigen land tot één volk maakte dat in één taal met elkaar kon communiceren?

TOT SLOT

De Hebreeuwse taal gaat van de synagoge naar het studiehuis, van het studiehuis naar de school, van de scholen naar de huizen, en zo zal het een levende taal worden.

Eliëzer ben-Yehuda (1886)

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

*Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich hier aanmelden voor de [maillist](#). Wij stellen het op prijs wanneer u andere christenen op de hoogte brengt van **Interkerkelijke Groep Israël**.*

