

VOLGEND JAAR IN JERUZALEM

‘Volgend jaar in Jeruzalem’ of in het Hebreeuws ‘Leshana haba’a Bijaeroesjalajiem’ is een term die veelgehoord wordt onder de Joodse bevolking. Deze zin is een deel van het gebed dat de Joden jaarlijks uitspreken op twee van hun feestdagen: de Grote Verzoendag en het Joodse Pesach. *Volgend jaar in Jeruzalem* drukt het eeuwenoude verlangen van de Joden uit om te vertrekken uit de diaspora of verstrooiing, vanuit de vele landen waarover zij verspreid zijn en terug te keren naar het gebied dat God hun in de Bijbel heeft beloofd. Hun vaderland! Het is echter ook een algemeen gebruikt gezegde van degenen buiten Israël, die hun verlangen uitdrukken om het komende jaar weer naar Jeruzalem te gaan. Bijvoorbeeld van christenen nadat ze Israël hebben bezocht. Ze kunnen niet wachten om terug te keren.

Ieder jaar bij Pesach wordt, aan de welgedekte tafels, tegen het einde van de Seider deze wens uitgesproken: ‘Tot volgend jaar in Jeruzalem’, of wanneer men al in Jeruzalem woont ‘Tot volgend jaar in het herbouwde Jeruzalem’. Zo uit men een sterke wens, gevoed vanuit een diepe tragedie. Dit feest en deze maaltijd drukt misschien wel het best uit wat het diepste verlangen is van het Joodse volk. Rust, vrede, veiligheid, een thuis met kinderen en ouderen samen in harmonie.



De Seidermaaltijd herinnert aan de overgang van ellende naar vrijheid. Aan het begin van de Seider wordt in vogelvlucht de hele Joodse geschiedenis van verdrukking en ballingschap besproken. Allereerst de weg uit de slavernij en gebondenheid van Egypte, maar daarnaast ook de eeuwenlange geschiedenis van verdrukking die het Joodse volk tekent. Juist die herinnering aan de uittocht uit Egypte geeft weer kracht en hoop, biedt uitzicht op de toekomst.

Jeruzalem is al vele eeuwen lang het religieuze én politieke centrum van het Joodse volk en van het Beloofde Land. Ook na de vreselijke verwoesting in het

jaar 70, bleef de stad zijn betekenis houden. En alle eeuwen door heeft de Joodse gemeenschap wereldwijd gebeden voor Jeruzalem. Elke dag opnieuw - zowel 's morgens, 's middags als 's avonds - wordt de stad van God genoemd in de gebeden. De stad wordt duizenden malen genoemd in de Joodse geschriften zoals de Bijbel, de Misjna en de Talmoed. Jeruzalem wordt zelfs genoemd op de mooiste dag van elke Jood & Jodin, namelijk op hun bruiloft. En tenslotte is de Naam van de Almachtige verborgen in de naam Jeruzalem, namelijk Zijn Naam Vrede of Shalom (Yerushalaim). De gebeden in de synagoge worden uitgesproken in de richting van Jeruzalem, ter herinnering aan de Tempel, die eigenlijk nog steeds het middelpunt van Israëls gebeden en gezangen is.



In de Joodse liturgie neemt Jeruzalem ook een centrale plaats in. Voordat de arke in de synagoge geopend wordt, bidt men bijvoorbeeld: *"Genadige Vader, handel mild met Sion, herbouw de muren van Jeruzalem..."* En in het veelgebruikte Kaddiesj gebed staat: *"Wanneer Hij de stad Jeruzalem herbouwt en daar Zijn Tempel pralt"*. Ook bij de Joodse feesten wordt verwezen naar Jeruzalem. Na afloop van de Pesach-maaltijd gezegd; *"God, wil de gemeenschap van Uw volk herstellen en de delen van Uw volk spoedig in eeuwige vrijheid samenbrengen in vreugde in Sion."* Daarna wordt gezongen: *"Volgend jaar in Jeruzalem"*. Dat laatste wenst men elkaar ook na Grote Verzoendag. Na de besnijdenis wordt een maaltijd gehouden en wordt gezongen: *"... toen de Heer de gevangenen van Sion deed weerkeren"*. Tijdens de huwelijksvoltrekking onder de Choepa wordt een glas gebroken omdat de verwoesting van Jeruzalem niet wordt vergeten.

Dat Jeruzalem belangrijk is voor de Joden is duidelijk. Eeuwenlang was het de hoofdstad van Israël en is de 'heilige berg' in Jeruzalem het centrum van het Joodse geloof.

Als in het Jodendom voor herstel van Jeruzalem en de Tempel wordt gebeden, gaat het niet (alleen) om de herbouw van Jeruzalem. Men wenst dat er een spoedig einde zal komen aan de ballingschap, zodat het volk thuis kan komen.

En de tijd gaat komen dat God Zijn plaats zal innemen te midden van Zijn volk. Dat Jeruzalem een bedehuis zal zijn voor alle volken waar God gediend wordt in vrede, recht en gerechtigheid op de plaats die Hij daarvoor heeft aangewezen (Zacharia 8).



In onze tijd mogen wij er getuige van zijn hoe God bezig is om de einduitvoering van Zijn grote plan te voltooien. Jeruzalem zal de stad zijn waar God 'Zijn Naam wil vestigen om daar te wonen' (Deuteronomium 12:5). Vanuit die stad, vanuit 'Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE (God) uit Jeruzalem' (Jesaja 2:3). Jeruzalem is de residentie van de komende Messias.

'Volgend jaar in Jeruzalem!'