



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 6 april 2017
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.
Lukas 22:14-15

De Here Jezus wilde dit Pascha met Zijn apostelen eten vóór het lijden aan het kruis. Hij had er naar verlangd, het zelfs vurig begeerd om met Zijn apostelen samen te komen en om hen te vertellen dat dit Pascha in Hem vervuld zou worden. Hij was het ware Paaslam dat de zonden van de gehele wereld op Zich zou nemen (Joh. 1:29). Precies op die dag waarop voor vele Joden het paaslam geslacht werd, werd de Here Jezus aan het kruis genageld, waar Hij de zonde, de straf, de schuld van de wereld op Zich nam. Hij was het volmaakte lam, zonder enig gebrek zoals in Exodus 12:5 voorgeschreven werd. De Joden konden geen enkele beschuldiging tegen Hem inbrengen, Pilatus vond geen enkele schuld in Hem en Judas schreeuwde het in zijn wanhoop uit dat hij onschuldig bloed verraden had. Alleen een volmaakt offer kon volkomen vergeving brengen, alleen de Here Jezus! Zo droeg Hij de zonden en schuld van de wereld als het Paaslam.

Tijdens dit laatste Pascha zegt de Here Jezus óók dat Hij pas weer van de Paschamaaltijd zal eten totdat deze haar vervulling vindt in het grote bruiloftsmaal dat gevierd zal worden in het Koninkrijk van God dat gaat komen (Lukas 13:29). Deze tijd zal aanbreken wanneer Christus terugkomt in heerlijkheid. Dan zal Israël bevrijd zijn van het juk der volkeren. Dan zal het koningschap voor Israël hersteld zijn en de Zoon van David op de troon zitten om vanuit Jeruzalem de gehele wereld te regeren. Dan zal de Heer gericht uitoefenen aan de volkeren die Israël vervolgd hebben, net zoals Hij toen deed met Egypte.

Zo is het Pascha niet alleen een herinnering aan de bevrijding in het verleden, maar bevat het ook een geweldige belofte van de komende verlossing. Hij zal daar zeker niet meer van eten, totdat!

AGENDA

Dinsdag 11 t/m maandag 17 april Pesach Viering

Donderdag 13 april Sedermaaltijd bij de NEM. Opgeven t/m 11 april via info@nemnieuws.nl

Meer info: <http://nemnieuws.nl/2017/03/gedenken-we-gered-sedermaaltijd/>

Zaterdag 15 april Dienst Beth HaTikvah om 10:30 uur in het Ontmoetingshuis, Spiesheem 54 in Veenendaal. Spreker: Paul Jaeger. Meer info: <http://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

Dinsdag 25 april - Lezing ds. Willem J.J. Glashouwer. Locatie: Het Open Huis, Kerkstraat 8, Oldenbroek. Aanvang 20:00 uur. Thema: *Israël en Ismaël*.

GEBED

Wilt u bidden voor de Israëlische regering en de autoriteiten, ongeacht hun politieke kleur. Het gaat daarbij niet zozeer om onze mening. God echter roept ons op om voor hen te bidden.

Wilt u ook bidden dat de komende Pesach viering in alle rust voor het Joodse volk mag verlopen?



INFO

Sjtreimel verdwijnt mogelijk uit Israëliisch straatbeeld -

<https://christenenvoorisrael.nl/2017/04/sjtreimel-verdwijnt-mogelijk-israelisch-sstraatbeeld/>

Verwijderen van briefjes bij de Western Wall voor Pesach -

<http://m.jpost.com/#/app/article/485530>

Boeiende Bijbelstudie - Zeven Pesachvieringen en zeven omwentelingen in Israëls geschiedenis

<http://www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/7-Pesachvieringen-en-7-omwentelingen-in-Israels-geschiedenis/65>

Waarom Pesach en Pasen niet structureel samenvallen - <http://www.rd.nl/opinie/laat-pasen-en-pesach-weer-op-%C3%A9%C3%A9n-dag-vallen-1.608152>

Hollandia Matzes, de bewogen geschiedenis van een familiebedrijf -

<https://www.youtube.com/watch?v=ummGfvHyNMc>

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Deze week uw aandacht voor de website van Henk Rijstenberg. Een site met een Messiaans Bijbelstudie archief en weblinks naar sites met tal van Bijbelse onderwerpen. Het resultaat van jarenlang verzamelen en voortdurend aanvullen - <http://www.henkrijstenberg.com>

FILMPJES

De natuur van Israël in beweging -

<http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/31411/language/nl-NL/Default.aspx>

Jeruzalem: niet genoemd in de koran, Mohammed heeft er nooit een voet in gezet en al hoofdstad van Israël lang voordat islam bestond (Engelstalig): <http://www.israelvideonetwerk.com/the-13-indisputable-facts-about-jerusalem-you-probably-should-know/>

Beluister de nieuwe single 'Halleluja' van Jonatan Razel en lees erover op:

<http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/226174>

TOT SLOT - CHASSIDISCHE WIJSHEID

Een leerling vroeg de Baalsjem: 'Hoe is het mogelijk, dat iemand die aan God hangt en zich Hem nabij weet, soms een onderbreking en verwijdering meemaakt?' De Baalsjem verklaarde: 'Als een vader zijn zoontje wil leren lopen, zet hij het eerst voor zich neer en houdt zijn eigen handen aan twee kanten dichtbij hem, opdat het niet valle en zo loopt de jongen tussen vaders handen op vader toe. Maar zodra hij dichtbij de vader komt, trekt die zich een beetje terug en houdt de handen verder uit elkaar en zo maar door om het kind te leren lopen.' (Chas. vertaling)

Adonai's zegen & onze hartelijke groeten,

Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

*Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich hier aanmelden voor de [maillist](#). Wij stellen het op prijs wanneer u andere christenen op de hoogte brengt van **Interkerkelijke Groep Israël**.*

