



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 30 maart 2017

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom Chaweriem!

*Aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken.
Deuteronomium 22:12*

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpuurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoerij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God.

Numeri 15:38-40

In het straatbeeld in Israël kom je ze veelvuldig tegen: mannen maar ook jongetjes die kwastjes aan hun onderkleed dragen. En daarnaast de traditionele gebedsmantels (talliet) met op alle vier de hoeken deze tsitsiet of gedenkkwasten. Het doel ervan is om te voorkomen dat men niet zo gauw wordt verleid tot 'overspel'. Daarbij gaat het niet zozeer om seksuele zonden, maar om alles waarmee je aan de Heer ontrouw wordt. Kortom, het dragen van de talliet met zijn gedenkkwasten wijst dus naar de geboden van de Here God, en symboliseert de onderwerping aan God en Zijn geboden. Jezus droeg Zelf - volgens de Tora voorschriften - ook kwasten aan Zijn kleding. Ze worden genoemd in Matteüs 9:20, waar we lezen van de vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeingen leed, en die genezen werd toen ze de kwast van Zijn kleed aanraakte. Maar Jezus waarschuwde ook voor verkeerd gebruik van deze uiterlijke kenmerken: *Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. (Matteüs 23:5).*

Het gaat Hem in eerste plaats om het hart van de mens: *Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je hart!*

AGENDA

Dinsdag 11 t/m maandag 17 april Pesach Viering

Tot zaterdag 29 april - Yad Vashem expositie in het Israëlcentrum in Nijkerk.

Tijd: 10:00 tot 16:00 uur m.u.v. zon- en feestdagen.

Donderdag 6 april - Israëlcursus met Pieter van Oordt over *Alles over Israëlproducten* en prof. Dr. Jacques Barth over *Zijn oorlogstrauma's erfelijk?* Voor meer info en opgave:

<https://christenenvoorisrael.nl/agenda/israelcursusdag-5-pieter-oordt-en-prof-dr-jacques-barth/>

Zaterdag 8 april - Ebenezer Vriendendag in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 in Amersfoort.

Van 10:00 tot 15:30 uur. Een dag vol informatie over profetie, Israël, Jodendom en Alijah.

Voor meer info: www.ebenezer.nl

GEBED

Wilt u bidden voor de Israëli's die met weinig middelen moeten rondkomen? De grote gezinnen, alleenstaande moeders en ouderen. Dank voor de vele Joodse en christelijke organisaties die zich over deze mensen ontfermen en via de sociale dienst in Israël zorgen voor levensmiddelen, medicijnen en onderwijs.



WIST JE DAT

Ondanks dat Israël al ruim 2000 jaar geen koningshuis meer heeft, zij toch een koningin heeft?

Dit de Medjoul dadel is die de 'koningin van alle dadels' genoemd wordt?

Israël wereldwijd gezien de grootste exporteur is van deze lekkerste en gezondste dadelsoort?

Israël 75% van de wereldwijde export van deze dadels verzorgd? En dat India 'n grote afnemer is?

Deze dadels worden verbouwd in de Arava woestijn?

De Lidl momenteel Medjoul dadels uit Israël verkoopt? En ze het neusje van de zalm zijn?

Een Medjoul dadel gevuld met een walnoot heerlijk smaakt en zeer gezond is?

INFO

Een artikel over 'Het bidden voor de vrede van Jeruzalem' dat tot nadenken zet:

<http://www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Bidden-voor-de-vrede-van-Jeruzalem/64>

Oskar Schindler is wel bekend, maar ooit gehoord van de Boliviaanse Schindler?

<http://www.timesofisrael.com/decades-after-he-died-pre-wwii-files-reveal-unlikely-heroism-of-bolivian-schindler/>

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Vanaf deze week toegevoegd aan de links op onze website: <http://www.talmoed-online.nl>

Een Nederlandse vertaling van de Talmoed met vertaling van Rasji en annotaties door drs. Jacob Nathan de Leeuwe.

FILMPJES

Prachtig om te zien dat de amandelbomen in Israël bloeien:

<http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/31348/language/nl-NL/Default.aspx>

In Every Generation - How the Passover Seder can transform your family:

<http://www.aisch.com/v/ho/In-Every-Generation.html?s=rab>

Beelden van Ethiopische Joden die aliyah maken:

https://www.youtube.com/watch?v=fRG8I_wc7N0

TOT SLOT - CHASSIDISCHE WIJSHEID

"Van alles kun je leren", zei eens de rabbi van Sadagora tot zijn chassidim, "alles kan ons wat leren.

Niet alleen wat God geschapen heeft, ook alles wat de mens gemaakt heeft, kan ons wat leren."

"Wat kunnen we dan", vroeg een chassid twijfelend, "van de spoorwegen leren?" "Dat je omwille

van een ogenblik alles kunt missen". "En van de telegraaf?" "Dat ieder woord wordt geteld en in

rekening gebracht". "En van de telefoon?" "Dat ginds wordt gehoord wat wij hier praten."

Adonai's zegen & onze hartelijke groeten,

Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

*Interkerkelijke Groep Israël wil met haar website en wekelijkse e-nieuwsbrief graag een bijdrage leveren aan een groeiende verbondenheid van christenen met Israël. Iedere belangstellende die de e-nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich hier aanmelden voor de [maillist](#). Wij stellen het op prijs wanneer u andere christenen op de hoogte brengt van **Interkerkelijke Groep Israël**.*

