



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 6 oktober 2016

<http://interkerkelijkegroepisrael.weebly.com/>

Shalom Chaweriem!

Nachamu, nachamu ami. Troost, troost Mijn volk. Jesaja 40:1

In dit eerste vers van Jesaja 40 geeft God de opdracht om Zijn volk te troosten. Wie er ook met deze opdracht op pad gestuurd wordt, de opdracht is helder: God wil Zijn volk troosten. Hij wil ze bemoedigen. Hij wil dat ze zich gesteund weten en zich gesterkt voelen. En troost is daarbij het kernwoord. Niet alleen in dit eerste vers van Jesaja 40, maar ook in de rest van het boek Jesaja. En God roept nog steeds op om Zijn volk te vertroosten. Wat hebben zij het nodig! Niet alleen in het verleden, maar ook vandaag en zeker in de toekomst die nog komen gaat. Wij mogen Gods oogappel troosten door voor hen te bidden, maar ook door hen in het stoffelijke te zegenen omdat wij door hen in het geestelijke zo enorm zijn gezegend (Rom.15:27). De Bijbel is er duidelijk over hoe onze houding ten opzichte van het joodse volk moet zijn. Persoonlijk ervaren wij wat een vreugde het geeft iets te mogen betekenen voor het Joodse volk.

AGENDA

Woensdag 12 oktober Grote Verzoendag - Jom Kippoer. Beeldend info-filmpje (Engelstalig):

<https://www.youtube.com/watch?v=RRCKKNj-Vcl>

Donderdag 13 oktober Leerhuis Israël Ede met dr. Chris Quispel van de Universiteit Leiden n.a.v. zijn boek: *Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat*. Locatie: De Ark, Heyendaal 10 in Ede. Tijd: 20:00 - 22:00 uur. Inloop: vanaf 19:45 uur. Toegang is vrij, vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten. Meer info: www.hervormdede.nl / Facebook: Leerhuis Israel Ede / of tel. 0318 - 625051

Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober Vier het Loofhuttenfeest 2016 met de NEM in Voorthuizen. Voor jong en oud. Met op vrijdagavond een sjabbatsviering voor alle leeftijden en op zaterdag zang, dans, onderwijs en het samen Loofhutten bouwen door vaders en kinderen.

Voor meer info en opgave: <http://nemnieuws.nl/2016/09/loofhuttenfeest-2016/>

INFO

Nooit vergeten

Om Israël en de Joodse gemeenschap een gezegend nieuwjaar te wensen, hebben Peter en Carin van Essen in samenwerking met Christenen voor Israël een muziekclip opgenomen, gebaseerd op het Bijbelgedeelte uit Jesaja 49.

Geniet van deze prachtige muziek: <https://www.youtube.com/watch?v=SITAUTC6qTI>

Viervoeters maken 'alija'

Honderddertien Jakobsschappen zullen de komende weken een historische 'alija' maken, zoals de terugkeer naar het beloofde land wordt genoemd. Dit zeldzame ras wordt al in het Bijbelboek Genesis vermeld. In de loop der tijden verdwenen ze uit Eretz Israël. Een Joods echtpaar uit Canada wist de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw eindelijk te overtuigen van het belang om deze schappen weer terug te brengen naar hun oorspronkelijke vaderland. Eerdere verzoeken waren namelijk afgewezen door de ministeries. Lees verder:

<http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/30212/language/nl-NL/Default.aspx>



GEBED

Wilt u de komende week bidden voor Israël's Premier Bibi Netanyahu? Mede door het gebed is hij één van de weinige Westerse leiders geworden die de waarheid ziet en uitspreekt in de toenemende donkere wereld van vandaag. Bid voor zijn bescherming, voor wijsheid en kracht in zijn taak als Premier.

Zegen hem en zijn huis.

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Deze week ligt de focus op de Startpagina van de Messiaanse beweging met veel informatieve links: <http://messiaansebeweging.startpagina.nl/>

Een schat aan informatie maar met de verleiding om uren rond te dwalen op het web...

FILMPJES

Geniet een moment van Joshua Aaron: <https://www.youtube.com/watch?v=ZYonixalkOk>

En van deze mooie en vrolijke clip Rosh Hashana: <https://www.youtube.com/watch?v=FlcxEDy-lr0>

JOODSE WITZ / CHASSIDISCHE WIJSHEID

Omdat niemand zich meer zo diep wil bukken...

Aan een joodse rabbi werd door een leerling een vraag gesteld: "Vroeger waren er mensen die God van aangezicht tot aangezicht zagen. Waarom zijn die er vandaag niet meer?"

De rabbi antwoordde: "Omdat vandaag niemand zich meer zo diep wil bukken."

Bidden met open ogen

Een man staat te bidden terwijl zijn kind naast hem staat te huilen. Op dat moment komt er een rabbijn langs die hem op verwijtende toon zegt: "Hoor je niet dat je kind huilt?" De man antwoordt: "Nee, ik ben toch aan het bidden?" Waarop de rabbijn zegt: "Je bent niet echt aan het bidden, want als je bidt, dan zie je zelfs elk vliegje op de muur."

TOT SLOT

Wist u dat de beste garantie voor een lang en gezond leven je nog steeds krijgt door het volgen van de regels uit de Bijbel, gegeven door de God van Israël?

De meest correcte leefregels die gebruikelijk zijn in een moderne maatschappij betreffende democratie, ethiek, privacy, onaangekondigd binnentreden in kamer of woning, het familieleven, solidariteit, medemenselijkheid, gelijkheid, vrijheid, mensenrechter en vrede, vinden hun oorsprong in de Joodse (en Christelijke) Bijbel, gegeven door de God van Israël.

Wees gezegend met een lang en gezond leven tot eer van de Eeuwige!

**Adonai's zegen & onze hartelijke groeten,
Marco en Hilda Sol**

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

Interkerkelijke Groep Israël houdt christenen in Ede en wijde omstreken op de hoogte van Israël-activiteiten in de regio en biedt belangrijke en gevarieerde informatie over Israël.

*Zij doet dit door het rondsturen van een wekelijkse nieuwsbrief en via de website <http://interkerkelijkegroepisrael.weebly.com/> Met als doel dat de verbondenheid van christenen met Israël zal groeien. Wij stellen het op prijs als u medechristenen wijst op het bestaan van **Interkerkelijke Groep Israël**. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.*

