



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël - 22 september 2016

<http://interkerkelijkegroepisrael.weebly.com/>

Shalom Chaweriem!

Sjabbat is een rustdag voor de Joden. Zo zien veel christenen dat. Rabbijn Jacobs geeft regelmatig lezingen waarbij hij ook ingaat op misverstanden, zoals de gedachte dat de sjabbat een rustdag is. Rabbijn Jacobs: "De sjabbat is geen dag van uitrusten en fysieke ontspanning. Het is een dag waarin we afstand nemen van materiele beslommeringen en onszelf wijden aan de Eeuwige. Dat geeft een zekere spirituele rust...". Tijdens de sjabbat wordt er ook geen voorbede gedaan - de Eeuwige staat centraal, niet de mens. Zes dagen in de week kan er voorbede worden gedaan, op de sjabbat ligt de focus op de Eeuwige. Wat een kostbare lessen voor ons!

AGENDA

Zaterdag 24 september Twee lezingen van CVI. Met om 10:30 uur Ds. D.J. Diepenbroek over *Het licht voor de heidenen* en om 13:00 uur Bart Jan Spruyt over *Staan we aan de vooravond van grote dingen?* Volg deze twee lezingen van CVI live via livestream:

<https://christenenvoorisrael.nl/livestream/>

Dinsdag 27 september Lezing door Messiasbelijdende voorganger ds. David Zadok uit Israël. Thema: *Het dorstige Israël*. Gegevens: 19:30 uur in Bethelkerk, Schaepmanstraat 2, Lunteren. Info: J. van de Kolk: 0318 - 484466.

Voor meer info: <http://messiasbelijdendejoden.nl/artikelen/messiasbelijdende-voorganger-ds-david-zadok-in-nederland/>

Zaterdag 1 oktober Uniek in Ede: concert Hineni. Voor meer info:

<http://interkerkelijkegroepisrael.weebly.com/agenda.html>

Woensdag 12 oktober Ontdek Israël in Nederland. Met CVI op excursie naar Joods Elburg.

Meer info op: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/excursie-naar-joods-elburg/>

INFO

Honderddertien-jarige man viert na 100 jaar zijn bar mitswa. Lees meer hierover:

<http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/09/113-jarige-man-viert-na-100-jaar-zijn-bar-mitswa>

Maak van een huis een thuis. Nieuw project van St. Nachamu Nachamu Ami. Deze maand worden er in Israël 350 jonge mensen verwacht uit de Oekraïne. Nachamu is momenteel bezig een container te vullen met de inrichting van 30 huizen voor deze nieuwe immigranten en zoekt mensen die hen daarin financieel willen steunen. Voor meer info:

<http://nachamu.org/project/maak-huis-thuis/>

Lees ook over de nieuwe uitgave: <http://nachamu.org/wie-kan-rachel-troosten/>

Messiaanse Bijbelstudie *Ontdek de Joodse oorsprong van het Evangelie*. Studies worden in Veenendaal gegeven. Er is nog plaats! Voor meer info: zie bijgaande folder.



WIST U DAT

Israël 93% van haar eigen voedselbehoeften produceert?
Er meer dan 40 koosjere McDonald's in Israël zijn?
Cherry tomaten oorspronkelijk in 1973 werden ontwikkeld in Israël?
Israëli's 's werelds grootste consumenten van groenten en fruit zijn?
Het fokken en houden van varkens in Israël illegaal voor Joden is?
Israëli's koeien meer melk per koe produceren dan bijna elk land ter wereld?
De lijm op de Israëli's postzegels koosjer is?



GEBED

Er ontstaan steeds nauwere banden tussen Israël en landen in het Verre Oosten. Wilt u meebidden dat deze landen zullen worden beïnvloed door Israël en niet andersom? Niet een gemakkelijk gebed - dit is geestelijke strijd! Oosterse godsdiensten rukken op, niet alleen in Europa.

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Een site met veel interessante informatie, handig bij bijvoorbeeld het bestuderen van de Bijbel:
<http://www.bijbelseplaatsen.nl/>

CHASSIDISCHE WIJSHEID – DE VOGELS VAN DE KLAAGMUUR

Het is altijd beter om binnen in een gebouw te davvenen (bidden) omdat je minder wordt afgeleid en het meer bescheiden is om niet de aandacht van het publiek te trekken. De enige uitzondering hierop is bij de Klaagmuur. Davening bij de Kotel is spiritueel intensiever als je buiten bent, zonder een dak boven je hoofd. Maar bij elk voordeel is er ook een klein nadeel om buiten te davvenen en zeker bij de Kotel.

We zien vaak duiven en mussen, maar soms brengen kraaien ook een bezoek aan de oude stad Jeruzalem. Vanmorgen weer waren een paar jonge Amerikaanse yeshiva studenten die naar mij toe renden bij de Klaagmuur en zij vroegen aan mij: "Oy! Is er iets speciaals dat je moet doen als een vogel op je hoofd poept bij de Klaagmuur?" Hij stak zijn arm op om me te laten zien waar hij het over had. Ik antwoordde hem: "Vogelpoep heeft geen onaangename geur, zodat je niets speciaals hoeft te doen. Je kunt het gewoon afwassen." "Is er iets dat je zou moeten zeggen?" Vroegen zij. Ik antwoordde: "Ja. Dank G'd dat koeien niet kunnen vliegen." (Bron: Mystical Paths Blog)

FILMPJES

Een bijzondere combinatie van een Holocaust geschiedenis met muziek van Eitan Katz:
<http://www.israelvideonetwerk.com/this-holocaust-story-and-eitan-katzs-new-song-combined-will-inspire-you-beyond-words/>

En we sluiten de nieuwsbrief van deze week af met bijzondere Hebreeuwse Worship van Sarah Liberman: <https://www.youtube.com/watch?v=I6LyTE3Cibw> Geniet ervan!

**Adonai's zegen & onze hartelijke groeten,
Marco en Hilda Sol**

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL

Interkerkelijke Groep Israël houdt christenen in Ede en wijde omstreken op de hoogte van Israël-activiteiten in de regio en biedt belangrijke en gevarieerde informatie over Israël.

*Zij doet dit door het rondsturen van een wekelijkse nieuwsbrief en via de website <http://interkerkelijkegroepisrael.weebly.com/> Met als doel dat de verbondenheid van christenen met Israël zal groeien. Wij stellen het op prijs als u medechristenen wijst op het bestaan van **Interkerkelijke Groep Israël**. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.*

