

Nieuws Interkerkelijke Groep Israël - 30 juni 2016

<http://interkerkelijkegroepisrael.weebly.com/>

Shalom Chaweriem!

Wist je dat God fluit? Je kunt het lezen in Zacharia 10 vers 8:

'Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren'.



Een prachtbeeld voor de terugkeer van Gods volk: God die hen terugfluit! Zoals een herder met een fluitsignaal of met zijn stem roept, zo fluit God Zijn volk naar Zich toe. Klein en kwetsbaar als de gemeenschap na de ballingschap was, het wordt opnieuw het machtige, talrijke volk dat het ooit was. Al had God Zijn volk onder de volken verspreid als zaad (Zach.10:9), in de verre landen zal dit zaad opschieten en vruchtbaar zijn. Daar zal men aan de Heere denken, Zijn oproep (fluitsignaal) horen en terugkeren. Geweldig om daar iets van mee te mogen maken in onze tijd!

AGENDA

Zaterdag 9 juli Creatieve dag in Heerde met als thema 'De woestijn zal bloeien als een roos'. Een combinatie van schilderen en wandelen/tuinbewerking, met input vanuit het Hebreeuws. Meer informatie www.huisvangebedheerde.nl, aanmelden via huisvangebed@ywam.nl

Donderdag 14 juli Creatieve dag in Ede met Jes Creations. Tijd: 9:30 tot 16:00 uur. Programma: Een korte Bijbelstudie met input vanuit Hebreeuws over 'shalom', wandelen voor inspiratie of bezinning en het uitwerken in een schilderij. Kosten: € 35,- incl. lunch, koffie en thee. Aanmelden via info@jes-creations.nl

DOWNLOADS

Deze week in *downloads* De Mezoëza. Meer over de betekenis en achtergrond.

INFO

Israëlnieuws via Whatsapp

Geen tijd om de website van Christenen voor Israël te bekijken, maar wel benieuwd naar het laatste nieuws? Meld je dan gratis aan voor de CVI Whatsapp-nieuwsdienst. Voor wie nog niet weet wat Whatsapp is: dit is een programma voor mobiele telefoons, waarmee je berichten kunt sturen en kunt ontvangen.

Voor steeds meer mensen wordt Whatsapp een belangrijk communicatiemiddel, maar ook een snelle manier om nieuws te ontvangen.

Dat kan nu dus ook met nieuws van de CVI website.

Voor meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/whatsapp/>

Jom Ha'alija: Nieuwe Israëlische feestdag

Ja, je leest het goed: Jom Ha'alija - dag van de alija - is sinds dinsdag 21 juni bij wet een nieuwe officiële feestdag in Israël. Het is nog wel even wachten voordat de dag voor de eerste keer gevierd wordt: dat is namelijk op 10 Niesan. In 2017 is dat op 6 april.



De staat Israël heeft de feestdag ingesteld om alija te vieren als een van de kernwaarden van Israël en alle olim (immigranten) te eren voor hun bijdrage aan de Israëlische maatschappij. De datum 10 Niesan is gekozen omdat het in de Thora een belangrijke datum is: het is de dag

waarop de eerste grote alija plaatsvond in de geschiedenis. Jozua en het volk trokken op die dag het land Israël in door de Jordaan over te steken.

LEESTIP

Drs. Ben Hobrink: *Moderne Wetenschap in de Bijbel*. Uitgeverij Gideon.

Nog altijd hebben Oudtestamentische regels en wetten hun betekenis voor de hele mensheid. Denk bijvoorbeeld aan hygiënemaatregelen en voedingswetten.

De schrijver weet hier razend interessante dingen over te melden, zeer intrigerend om te lezen. Een echte aanrader voor de komende vakantie!

FILMPJE

Even genieten van *Sound of Shabbos*, een prachtige parodie op *The Sound of Silence* van Simon & Garfunkel: <http://www.israelvideonetwork.com/a-sound-of-silence-parody-that-you-wont-regret-hearing/>

Met warme groeten en in Christus met elkaar verbonden,

Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAËL

- voor verbondenheid met Israël & met elkaar -

De website <http://interkerkelijkegroepisrael.weebly.com/> houdt christenen met hart voor



Israël en woonachtig in Ede en wijde omgeving op de hoogte van Israël-activiteiten die in deze regio plaatsvinden en verstrekt belangrijke info gericht op Israël. Door u in te schrijven voor de maillist ontvangt u elke week de nieuwsbrief.

Onze vraag aan u is of u ons op de hoogte wilt houden van nieuwe initiatieven gericht op Israël. Ook zouden we het op prijs stellen als u deze mail doorstuurt aan medechristenen die wellicht ook

geïnteresseerd zijn in deze maillist. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat het ons even weten, dan kunnen we uw mailadres uit het bestand verwijderen.